

*Bản Tin La San*  
**SỐ MÙA XUÂN 1999**



*Mừng Kính Thánh LaSan*  
*Quan Thầy các Nhà Giáo Dục*

*Chúc mừng*  
*50 năm Frère Vũ Văn Tuân dấn thân phục vụ giới trẻ,*  
*25 năm Soeur Nguyễn Bạch Tuyết khấn dòng,*  
*26 năm Frère An trọn đời dấn thân phục vụ giới trẻ*

# Thánh Frère Miguel

(1854-1910)

*Một tu sĩ tận tụy dạy giáo lý  
một nhà giáo dạy dỗ khuyên bảo tuổi trẻ  
một tu sĩ Lasan vâng lời cho đến chết và chết lưu lạc xa quê hương.*

## 1-Giới thiệu tiểu sử Thánh Frère Miguel

Dòng Lasan lập nhà trường đầu tiên trên đất Nam Mỹ Latin năm 1863. Tháng Ba năm ấy chiếc tàu chở mười Frères đã cập hải cảng Guayaquil thuộc Cộng Hòa Ecuador để đáp lời mời thiết tha của Tổng Thống Garcia Moreno.

Các Frères đã lập nhà trường Lasan đầu tiên tại hai nơi: tại thủ đô Quito và tại đô thị Cuenca. Cuenca là một đô thị quan trọng ở miền Nam nước Ecuador.

Từ lúc đầu đã có nhiều trẻ em ghi tên nhập học trường các Frères tại hai thành phố ấy. Một trong những học trò đầu tiên của các Frères tại Cuenca là cậu Francisco Febres Cordero. Francisco sẽ là người thứ nhất quê quán Ecuador đã khấn hứa trọn đời hiến cuộc đời phục vụ Thiên Chúa Ba Ngôi và làm nhà giáo dạy học trong các trường Lasan tại Ecuador.

Francisco Febres Cordero cũng đã là người làm vẻ vang cho xứ sở mình với những tài khiếu xuất chúng của một văn hào, một thi sĩ, và đã được bầu làm một thành viên trong Hàn Lâm Viện của quốc gia Ecuador.

Năm 1936 hài cốt của Frère Francisco Febres Cordero được rước về nước một cách long trọng như một khải hoàn của quốc gia Ecuador. Trong dịp ấy chính phủ và dân chúng Ecuador đã dựng lên một đài kỷ niệm để tôn vinh Francisco Febres Cordero. Đài kỷ niệm vinh quang ấy đã được dựng ở chân một quả đồi trên đó



trường đầu tiên của các Frères Lasan đã được xây cất và ở đó Francisco Febres Cordero đã dạy học với tên Dòng Lasan là Hermano Miguel.

Frère Miguel đem đến cho Dòng Lasan vinh quang qua sự học hỏi, suy luận, qua những kiệt tác văn chương, kết quả của một đời trí thức; Frère Miguel được quý mến và tôn kính nhất là bởi một đời sống thánh thiện.

Frère Miguel suốt đời đã tôn thờ và làm Sáng Danh Thiên Chúa Ba Ngôi, và nuôi lòng kính mến Mẹ Maria rất thiết tha, vì thế Giáo Hội đã phong chức thánh cho Frère để mọi người tín hữu noi gương đạo đức Frère đã nêu lên.

## 2-Những năm thơ ấu và ơn Chúa gọi đi tu Lasan.

Trong số các trẻ con đến học với các Frères tại trường vừa được lập tại Cuenca là Francisco Cordero, con một giáo sư và là cháu của Tướng Leon Febres Cordero, một anh hùng trong trận chiến giành độc lập cho nước Ecuador.

Từ ngày mới sinh ra Bé Francisco Cordero không đi được. Chân của Bé có tật. Và sức khỏe của Bé cũng kém lắm. Nhưng khi Bé lên năm tuổi, có một sự việc lạ lùng xảy đến cho Bé. Hôm ấy Bé đang ngồi ở cầu-lơn hướng ra ngoài vườn.

Bỗng Bé nhìn ngắm không nháy mắt một bụi hồng ngoài vườn. Bé la lên:

"Kìa Má, xem ngoài kia, có một Bà rất đẹp, Bà đứng gần bụi hồng"

Bé còn nói:

"Bà ấy đẹp quá. Bà mặc áo trắng tinh và khoác một áo choàng xanh!"

Bé nói với Dì:

"Dì có thấy Bà ấy không? Bà ấy gọi cháu đi ra với Bà."

Và Bé bắt đầu bước chân đi vài bước, đó là lần đầu tiên Bé Francisco bước đi được. Mặc dầu sức khỏe của Bé trở nên khá hơn, nhưng cái tật ở chân vẫn còn và làm cho Francisco đi khập khiễng suốt đời.

Thân mẫu của Francisco là một người nhân đức, yêu thích cầu nguyện. Bà dạy con cái của Bà sống đạo đức như Bà. Bé Francisco hồi bé tí đã được giáo dục trong gia đình. Nhưng khi các Frères mở trường học tại Cuenca, Bé được gia đình gửi đến học với các Frères. Từ ngày nhập học trường Frères Bé Francisco trù mến các Frères và rất thích cách họ sinh sống.

Các Frères rất sớm nhìn nhận Bé Francisco có óc sáng suốt minh mẫn và một tấm linh hồn đạo đức khác thường. Và Francisco lại mộ mến các Frères và luôn luôn yêu thích đến trường học và sống với các Frères. Trường học Lasan trở nên gia đình thứ hai của Bé Francisco.



Sau những giờ học buổi chiều, Francisco ở lại trong trường giúp đỡ các Frères và chỉ về nhà khi có người đến đón mà thôi. Và rất mau Francisco lập chí đến sống với các Frères và trở nên một Frère Lasan như họ. Gia đình đoán ra ý muốn của Francisco như vậy, cha mẹ Francisco liền lập mưu tách ly Francisco khỏi vòng ảnh hưởng của các Frères: họ gửi Francisco đi học trường khác. Bà mẹ của Francisco mặc dù rất

đạo đức, nhưng Bà lại muốn cho Francisco sau này có một đời sống danh giá hơn là đời sống của các Frères Lasan.

Bà nội gắt gao hơn nữa, nhất định Bà chống đối ý muốn của Francisco nhập dòng Lasan. Thân phụ, một người không đạo đức lắm, chế nhạo ý định đi tu Frères của Francisco. Cả nhà hy vọng Francisco sẽ thay đổi ý muốn đi tu Lasan, gia đình đem Francisco đi học trường khác. Gia đình dắt Francisco đi học và ở nội trú trong một chủng viện ở Cuenca. Francisco buồn lắm.

Sau này Francisco viết ký ức về biến cố ấy : "Tôi đã ở đấy ba tháng; ba tháng ấy làm cho tôi cảm tưởng là ba năm. Tôi khổ lắm, mặc dù các thầy giáo và bạn bè rất tử tế đối với tôi. Tôi đau buồn vì không phải Ý Chúa muốn tôi sống ở đấy.

Tôi khổ sở,khắc khoải như một con cá dẫy dựa trên cạn. Một Cậu của tôi yêu tôi lắm, thỉnh thoảng đến thăm tôi. Cậu cho tôi tiền. Tôi dùng tiền ấy mua nến đốt, đặt trên bàn thờ của Thánh Mẫu Maria. Tôi vẫn xin Mẹ cứu tôi ra khỏi chốn này là như luyện tội đối với tôi, và tôi xin Mẹ ban cho tôi ơn được theo tiếng Chúa gọi tôi đi tu Dòng Lasan mà tôi quý mến."

Chẳng bao lâu ở trong tình trạng trái ngược ấy cậu bé Francisco bị thần kinh căng thẳng, nhức đầu liên miên, cậu đã phải liên miên kêu gọi Ông Viện Trưởng và nài nỉ xin Ông cho gia đình cậu biết là cậu không thể chịu đựng lâu hơn nữa ở trong Chủng Viện này. Bà Mẹ đã phải nhượng bộ vì thương con, Bé Francisco được ra khỏi chủng viện và được trở lại trường Lasan. Bây giờ Francisco lập lại ý muốn nhập Dòng Lasan. Nhưng gia đình vẫn chống đối. Và dùng đủ mọi phương cách để làm cho Francisco nản chí và quên ý định đi tu Lasan. Nhưng ý chí của Francisco thì không sức nào lay chuyển nổi. Sau cùng Francisco được phép đi theo đường hướng của mình. Francisco lập lại với các Frères ý định của cậu là nhập Dòng Lasan để sống như những Frères là thầy dạy yêu quý của Francisco.

Nhưng một trở ngại xảy ra: Ở tại Ecuador hồi ấy các Frères không có nhà huấn luyện tu trì (Noviciat) mà gửi Francisco qua Âu Châu để được luyện tu tại một Noviciat theo luật Giáo Hội thì lại không tiện vì sức khỏe của Francisco không cho phép. Các Frères quyết định xin cho Francisco làm Noviciat ngay ở Cuenca trong cộng đoàn các tu sĩ Lasan. Ngày mặc áo dòng Lasan, Francisco lấy tên là Miguel (Michel, Michael là vị tướng lãnh các Thiên Thần chống lại Lucifer, ác thần, cầm đầu các thần nổi loạn chống đối Thiên Chúa.) Suốt đời Frère Miguel sẽ làm nhiệm vụ ấy: chống lại mọi sự cám dỗ của Satan, thế gian u mê, kiêu ngạo, chống lại Lucifer... và suốt đời trung thành với Thiên Chúa Ba Ngôi và dạy bảo môn sinh chiến đấu cùng ác quỷ thần kiêu ngạo.

Đấy ơn kêu gọi tu Lasan chỉ có thế thôi. Francisco đã học được bài học tu đức ấy với các Frères ở Cuenca. Và suốt đời Frère Miguel sẽ ghi lòng tạc dạ.

### 3-Frère Miguel làm nhiệm vụ dạy học.

Sau những năm học làm thầy giáo. Frère Miguel được bài sai đến dạy ở trường Lasan tại Quito. Ở đấy Frère Miguel sẽ làm sứ mạng dạy học trong vòng hơn bốn mươi năm. Chúng ta phải nói ngay: Môn học mà Frère Miguel thích dạy nhất là giáo lý. Ngài thích dạy giáo lý cho trẻ em chuẩn bị rước lễ lần đầu.

Chúng ta hãy lắng nghe các Frères nói về giá trị thầy giáo trong Frère Miguel: "Frère Miguel có tài năng bẩm sinh dạy học".  
Thật vậy, Frère Miguel dùng thời gian để dọn bài và tìm cách làm cho bài Frère dạy trở thành một câu chuyện dễ nghe, dễ hiểu, và dễ nhớ và thích thú cho đám học sinh.

Có một frère trẻ tuổi hơn Frère Miguel và mới bắt đầu dạy học đã nói với Frère Miguel rằng: "Frère Miguel, Frère đã dạy lâu năm những bài học đó rồi, cần gì mà Frère phải khó nhọc dọn bài nữa?"

Frère Miguel đáp:

"Phải đúng thế, tôi đã dạy nhiều năm những bài học có trong cuốn sách này. Nhưng mỗi năm tôi phải ôn lại, dọn lại, tìm cách mới mẻ, hấp dẫn, tính tình, trình độ hiểu biết của đám học sinh trong lớp tôi hiện nay... Tôi dạy học trò của tôi chứ không dạy đám học sinh tưởng tượng, hoặc như tôi mơ ước! Mỗi đứa có trình độ hiểu biết riêng, thầy giáo không được trừu tượng, không được lý tưởng hóa lớp học của mình. Có như vậy thầy mới làm ích cho học sinh của mình, mới gọi là khai tâm mở trí cho môn sinh. Nếu thầy giáo vào lớp mà cứ nói, nói luyện thuyên, nói... học trò ngồi nghe như vịt nghe sấm, lâu ngày lâu giờ như vậy chúng sẽ chẳng hiểu chi cả, chúng sẽ chán thầy và chán nhà trường, chán cả sự học hành, đọc sách, học bài, làm bài"

Môn sư phạm dạy thầy giáo phải nêu câu hỏi để học trò tìm cách trả lời. Nêu câu hỏi là phương pháp sư phạm đã sẵn có từ ngàn xưa, từ gương Thầy Socrates dạy môn sinh của Ngài tại Cổng thành Athenes, Hy Lạp. Và Thánh Lasan cũng đã dạy trong cuốn sách "Nghệ thuật điều khiển trường học, lớp học."

Ấy như thế là Frère Miguel đã có lương tâm chức nghiệp sâu xa. Frère Miguel thấm nhuần khoa tâm lý học trò:

"Chúng không nói một thứ ngôn ngữ giống như ngôn ngữ

của Thầy."

Frère Miguel tìm hiểu biết học sinh của Frère. Frère Miguel quan sát học sinh trong những giờ chúng chơi trên sân trường, nói chuyện với nhau, Frère Miguel ghi nhớ những tiếng chúng thường dùng, để khi dạy học Frère nói thứ



ngôn ngữ của học sinh, khi dạy giáo lý Frère cũng cố gắng diễn tả những đạo lý với ngôn ngữ của học sinh.

Vì nghề dạy học cũng là nghề biết truyền thông tin mừng của Thiên Chúa muốn dạy bảo loài người, nghệ thuật truyền thông chân lý của Thiên Chúa cho đám trẻ con, hoặc thanh niên thiếu nữ. Nghệ thuật nào cũng đòi sự học hỏi, đòi kinh nghiệm và tài diễn tả tâm tình, lòng tin cậy mến của mình đối với chân lý mình muốn thông truyền đến cho tha nhân. Và muốn cho môn sinh lắng nghe mình thì thầy giáo cô giáo phải biết chinh phục được tình mến yêu của môn sinh thì chúng mới thích nghe mình. Trái lại nếu mình ăn ở ngược đời, ngược cảnh, ngược tâm tính của chúng thì mình có phải là mười lần tiến sĩ, chúng cũng ghét bỏ mình và bịt tai không thèm nghe mình.

Frère Miguel biết chinh phục lòng thương mến của học sinh. Frère biết chuyện trò và vui tươi, và cười vang với học trò. Nhiều khi Frère phải hy sinh trật tự trong lớp để cho đám học trò



vui vẻ trong tiếng cười vang phòng học. Nhưng Frère Miguel cũng biết khuyến khích học trò tiến triển trong việc học hành, và biết làm bài vở, bài thi, bài học cho hẳn hoi, đàng hoàng tốt đẹp, phải tiến bước trong việc ăn nói, thưa trình, suy luận và hiểu biết những môn học trong chương trình

của lớp học. Có những bài làm bài học... học trò phải siêng năng học bài làm bài. Và Frère Miguel kiểm điểm cho điểm tốt xấu tùy giá trị của bài làm bài đọc. Điều ấy có nghĩa là thầy giáo theo dõi học sinh, theo dõi từng đứa một. Đây là điều khó nhất trong nghề làm thầy giáo. Khoa sư phạm là khoa đòi hỏi nhiều ở thầy giáo cô giáo.

Frère Miguel đã trung thành với phận sự làm thầy gần bốn chục năm ở Quito.

Một cựu học sinh đã viết về Frère Miguel làm thầy như sau:

"Chúng tôi cảm thấy có một sức gì lôi cuốn chúng tôi đến gần Frère Miguel. Và chúng tôi rất vui mừng được ở gần Frère Miguel trong mỗi trường hợp may mắn gặp Frère. Frère Miguel không phân biệt ai cả, dù nghèo dù giàu, dù thông minh dù ít thông minh, dù làm lớn hoặc làm dân thường Frère vẫn quý trọng tất cả chúng tôi khi có dịp chuyện trò với Frère. Frère Miguel rất thích gần gũi chúng tôi và chúng tôi cũng rất thích thân mật với Frère."

Tiếng tăm của Frère Miguel vang dội xa hơn những bức tường của trường Lasan ở Quito. Những nhà chức trách về ngành giáo dục của chính phủ ở thủ đô Quito cũng biết Frère Miguel là thầy dạy lớp nhất ở trường Lasan là thầy giỏi, khôn, và đầy kinh nghiệm dạy học. Chính phủ đã chính thức chỉ định Frère Miguel làm thanh tra các cuộc thi cử chính thức của nhà nước tổ chức. Chẳng những vậy mà Frère Miguel còn là thành phần chất vấn các học sinh toàn quốc hội lại tranh luận trước mặt một cử tọa đông đảo gồm các giáo sư các trường và những phụ huynh. Frère Miguel cũng là thành phần giám khảo trong những cuộc thi đua ấy. Frère Miguel có tài nêu câu hỏi để khuyến khích các cậu học sinh suy nghĩ, tranh luận và nói ra những hiểu biết, thi thơ, khả năng, lý luận của mình và bình tĩnh nghĩ ngợi, diễn ra ý nghĩ của mình, hoặc chống đối, hoặc ưng thuận, và luôn phải có tài ăn nói, tài hùng biện trước mặt công chúng. Những dịp ấy đã làm cho quần chúng biết và khen tài khiếu sư

phạm của Frère Miguel là tài biết nêu câu hỏi... khiếu năng biết chất vấn học sinh và người đối thoại với mình. Frère Miguel là thầy chấm thi được quần chúng yêu thích nhất.

#### 4-Học giả và văn hào.

Khi các Frères Người Pháp đến mở trường tại Quito và Cuenca, họ thiếu thốn nhiều văn liệu để dạy học. Họ thiếu sách cho học trò có mà học. Những sách dùng để dạy trong các lớp thì được viết ra và xuất bản tại Paris. Ở đó có nhà tích trữ những sách dùng trong các lớp và để bán cho các trường dùng mà dạy và cho học trò dùng. Những sách cầm tay rất tiện lợi cho sự học hỏi và dạy học

Nhưng hồi đó tại Quito và Cuenca các Frères người Pháp phải dạy bằng tiếng Tây Ban Nha thì lại chưa có những thứ sách ấy cho học trò dùng và cho thầy giáo dùng để dọn bài. Các Frères cậy nhờ vào Frère Miguel để làm việc soạn các sách dạy trong các lớp theo kiểu vừa trình bày trên đây.

Thời Frère Miguel mới bắt đầu dạy học , trong vòng chưa đầy bốn năm Frère đã soạn xong một cuốn sách văn phạm tiếng Tây Ban Nha. Một cuốn sách rất hữu ích và rất có giá trị; vì thế các trường học của chính phủ cũng như những trường tư nhân, đâu đâu cũng được lệnh đặt môn văn phạm vào chương trình học vấn của học sinh.

Trong vài năm kế tiếp Frère Miguel soạn bảy cuốn sách dùng để dạy trong các lớp tiện lợi cho học trò và thầy giáo dùng có cả sách đọc về Đời Sống của Chúa Giêsu, và một cuốn sách về phép Lịch Sự. Trong những năm cuối cùng của cuộc đời Frère Miguel tiếp tục viết những pho sách dùng trong các trường học.

Frère Miguel còn là một văn hào lỗi lạc, và những tác phẩm của Frère có giá trị được Hàn Lâm Viện xác nhận, vì thế Frère được bầu làm một thành viên của Hàn Lâm Viện ở Quito. Đồng

thời Frère cũng là một văn hào được bầu làm thành viên của Hàn Lâm Viện hoàng gia ở Madrid. Năm 1900 Chánh Phủ nước Pháp ghi danh Frère Miguel vào Hàn Lâm Viện Nước Pháp như một thành viên tài ba.

Frère Miguel rất yêu thích ngôn ngữ Tây Ban Nha. Một vị trong Hàn Lâm Viện Madrid đã viết về Frère Miguel với những hàng chữ khen tặng rằng:

" Frère Miguel đã bước lên bậc những vị Tác Giả Đại Danh viết tiếng Tây Ban Nha: tất cả những gì Frère Miguel viết đều mang dấu hiệu của một thứ ngôn ngữ đáng làm kiểu mẫu dạy trong các trường học."

"Frère Miguel đam mê đọc sách. Đây là một đam mê duy nhất mà Frère Miguel tự cho phép", một người bạn thân đã viết về Frère Miguel.

Những điểm tốt trong những tác phẩm của Frère Miguel là: minh bạch, đích xác,(precision), phong phú ý nghĩa, có học thức rộng rãi, có nghiên cứu kỹ lưỡng sâu sắc, và có phương pháp hành văn vững chắc. Văn của Frère Miguel rất đẹp và tươi sáng.

Frère Miguel cũng là một thi sĩ: Frère Miguel là bạn thân của Belisario Pena, một thi sĩ nổi danh của Colombia.

*Linh hồn thi sĩ tế nhị,  
ghép cánh thiên thần  
không đi trên đất  
luôn luôn bay bổng  
những tầng trời cao  
nói tiếng thần tiên  
với mây với gió  
ít ai thấu hiểu  
nhưng rất thích nghe  
thi sĩ ru ta:  
quên đi khổ đau  
trong bóng hoàng hôn.*



## 5-Người của Thiên Chúa.

Bạn đã đọc tiểu sử của Frère Miguel, Bạn nêu câu hỏi: Biết rằng Frère Miguel là một nhà giáo dục đại tài, là một văn hào, là một thành viên của Hàn lâm viện của ba nước, Ecuador, Tây Ban Nha, và Pháp, là một thi sĩ, là một người có danh giá, nhưng mà... từng ấy điều tốt là thuộc đời sống tự nhiên của con người có đức có tài như thế nhân văn phân định, chứ còn về phương diện đạo đức, thánh thiện thì có gì tốt đẹp xuất chúng, mà Giáo Hội nâng Frère Miguel lên hàng các thánh đáng đặt trên bàn thờ để cho tín hữu tôn kính và cầu nguyện xin Ngài cầu thay nguyện giúp?

Frère Miguel đã có lần viết rằng:

*" Trái tim ta thật giàu sang,  
khi nào trái tim được đầy đủ,  
và trái tim luôn luôn được no đầy  
khi trái tim ao ước có Chúa ngự trị.  
Có Chúa Giêsu ngự trị trái tim  
ắt trái tim chúng ta  
được tràn đầy an vui hạnh phúc."  
" Một bí quyết để có phúc :  
là sống theo Thánh Ý Thiên Chúa."*

Đó là bí quyết thánh thiện của Frère Miguel.

Tất cả mọi sự việc Frère Miguel làm là cho sáng Danh Thiên Chúa và để xin Nước Cha trị đến, để xin Chúa Giêsu làm Vua các linh hồn thể nhân, làm Vua các học sinh Trường LaSan.

Một Frère LaSan trước hết mọi sự là một con người hiến dâng cho Thiên Chúa Ba Ngôi để làm sáng Danh Ngài như tất cả các Thánh Nam Nữ, như Antoine, như Basile, như Francois Assisi, như Thérèse, như Lucia, như Cecilia... Tu sĩ là người của Thiên Chúa: sống cầu nguyện, sống làm vinh danh Thiên Chúa qua một đời sống thánh thiện bằng cách noi gương Chúa Giêsu chiếu theo Luật Dòng mình.



Frère Miguel hằng tuân giữ Luật Dòng Lasan, và làm tròn sứ mạng Bề Trên trao phó vì đức vâng lời như đã hứa ngày khấn trọn đời.

Frère Miguel đã viết:

*"Tôi hiến thân hoàn toàn cho Chúa Giêsu để xin Chúa làm chủ đời tôi, và xin Ngài xử dụng đời tôi như Ý Ngài muốn.*

*Chớ gì tất cả mọi lời tôi nói, mọi chữ tôi viết, mọi hàng tôi đọc, tất cả mọi việc tôi làm ở bàn giấy, và tất cả mọi việc tôi làm trong lớp học, trong trường học, đều làm để Thiên Chúa được vinh quang."*

Một bí quyết nên thánh nữa cho Frère Miguel là cầu nguyện. Một tu sĩ sống để cầu nguyện như bữa ăn hằng ngày. Frère Miguel cầu nguyện với cộng đoàn và còn suy niệm cá nhân, đọc sách thiêng liêng mỗi ngày, học hỏi đạo lý, dạy giáo lý cho học trò... mỗi ngày trong lớp. Một Frère Lasan sống đầy đủ chương trình hoạt động theo đức vâng lời thì thật là người cầu nguyện liên miên.

Frère Miguel khi nào tưởng ở một mình trong phòng chung thì cầu nguyện lên tiếng thầm thì, hoặc hát những bài thánh ca. Vả lại một bí quyết trong Dòng Lasan là nhắc nhở nhau: **"Chúng ta hãy nhớ chúng ta ở trước mặt Chúa - và chúng ta hãy thờ lạy Ngài."**

Frère Miguel rất trung thành với việc làm đạo đức đó. Sau việc tôn thờ phụng sự Thiên Chúa

Ba Ngôi, Frère Miguel kính mến Mẹ Maria. Frère Miguel viết:

*"Sau Thiên Chúa, tôi mắc nợ Thánh Mẫu Maria nhiều lắm: thứ nhất là ơn được Chúa gọi tôi vào tu trong Dòng Lasan, sau là nhiều ơn lành Chúa ban cho đời sống Lasan của tôi.*

*Tôi nhìn nhận tất cả những ơn ấy là dấu đặc biệt Thánh Mẫu Maria che chở phù hộ tôi cách riêng. Đây là những dấu hiệu tôi được Mẹ Maria âu yếm thương tôi:*

Tôi sinh ra đời năm 1854 là năm Đức Giáo Hoàng tuyên bố Mẹ Maria Đâu Thai mà chẳng nhiễm tội tổ tông.

Tôi khấn hứa lần đầu năm 1872, khấn ba năm (1879), và khấn hứa trọn đời (1882) đều đúng ngày 8 tháng 12 là ngày lễ Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội.

Tôi nhìn nhận tôi đã được Mẹ Maria thương cách riêng. Và tôi muốn trung thành với Ngài.

Tôi đã thấy Mẹ Maria hiện ra

cùng tôi dưới hình ảnh một Nữ Nhân rất đẹp mặc áo chòang xanh da trời đứng gần bụi hồng và tôi đã được bước chân đi lần đầu trong đời tôi. Ngày ấy tôi lên 5 tuổi."



Frère Miguel đã yêu thích những bài ca về Mẹ Maria và Frère Miguel cũng đã viết nhiều bài thơ về Mẹ Maria. Frère Miguel hiến dâng lớp học của Ngài cho Thánh Mẫu Maria: "Xin Mẹ soi sáng con, cho con biết nói gì với học sinh của con để chúng cũng chạy đến cùng Mẹ. Con xin Mẹ làm Bà giáo dạy dỗ học trò của con".

Trong cuốn sổ tay Frère Miguel viết:

"Tôi phải khiêm nhường. Trong mọi việc, mọi trường hợp tôi phải rất khiêm nhường. Tôi phải khiêm nhường đối với Thiên Chúa Tạo Hóa và đối với Chúa Giêsu Đấng cứu chuộc tôi.

Tôi phải hạ mình xuống thờ lạy Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể mỗi khi tôi đến thờ lạy Ngài ngự trong Nhà Tạm.

Tôi phải khiêm tốn và lễ phép đối với Mẹ Maria, thật tôi chẳng đáng làm con, làm tôi tớ của Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng.

Tôi phải khiêm nhường đối với những bề trên của tôi trong Dòng Lasan.

Sau cùng tôi phải khiêm tốn đối với chính bản thân tôi. Tôi không bao giờ được buồn nản khi tôi không thành công trong việc gì. Thật thì tôi chỉ phải sẵn sàng đón nhận mọi sự thất bại, vì tôi yếu đuối, vì tôi ngu dốt, vì tôi thua kém kẻ khác."

Thêm một điểm nên nhắc đến : Frère Miguel là một người vui tính và lạc quan. Một người bạn viết về Frère Miguel như sau: "Frère Miguel là một người luôn vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan, luôn tỏ vẻ như thành công trong mọi sự, và tin cậy mọi người, không hề đối nghịch ai, coi mọi người là bạn thân với mình. Cuộc Đời là mùa xuân triền miên đối với Frère Miguel."

Một đặc điểm của tính tình Frère Miguel là Nhân đức Yêu người. Tất cả những người đã viết về Frère Miguel đều làm chứng là Frère Miguel có lòng từ nhân yêu người cao độ. Frère Miguel luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tha nhân trong mọi trường hợp. Có ai đến nói chuyện với Frère Miguel thì tức khắc Frère ngừng viết lách, ngừng làm việc để sẵn sàng lắng nghe kẻ đến nói chuyện với Frère. Một Frère trong cộng đoàn đang trong lúc bị quẫn bức, ngã lòng, buồn bã đã đến cùng Frère Miguel muốn thổ lộ tâm tình với Frère Miguel. Frère ấy viết: "Tôi chỉ cần nhìn Frère Miguel cũng đủ cho tôi lấy lại quân bình trong tâm hồn và tìm lại an vui."

Mặc dù Frère Miguel đã phải chịu đau khổ bệnh tật suốt cuộc đời của Ngài, đã không bao giờ sức khỏe của Frère Miguel gọi được là bình thường, Frère Miguel chịu đau đớn nhiều trong thân thể Ngài. Chứng nhức đầu kinh niên hành hạ Ngài, Ngài đau hai chân, nhức nhối. Thế nhưng chẳng ai ở xung quanh Ngài có thể nói là Ngài đang bị đau đớn ở chân. Frère Miguel đã quyết chí không phàn nàn rên rỉ, nhăn nhó... khi Frère chịu đau khổ trong thân xác. Frère Miguel cam lòng và vui lòng chịu đau khổ hiệp cùng sự thương khó của Chúa Giêsu chết đóng đinh Thánh



Gía để cứu chuộc nhân loại.

Trong hai năm Frère Miguel đã là Thày dạy các thanh niên nhập tu Lasan và làm năm Tập Luyện Tu Lasan. Frère Miguel suy tư rằng: "Nước Ecuador đang đối phó với những biến cố rắc rối, loạn lạc...vì thế cho nên chúng ta phải tập luyện các Frères trẻ sẵn sàng đón nhận mọi thử thách phiền muộn. Họ phải luôn luôn sẵn sàng đón nhận mọi gian nan khổ sở mà không được phiền muộn ngã lòng."

Frère Miguel luôn luôn cầu nguyện. Trong vài năm Frère Miguel đã là Bề Trên cộng đoàn ở Quito. Một Frère hồi đó là thành phần của cộng đoàn Quito đã viết rằng: " Mặc dù là Bề trên cộng đoàn chúng tôi, nhưng Frère Miguel đã không bao giờ truyền lệnh một cách trực tiếp. Ngài rất tử tế và khiêm nhường. Có khi cần thiết Ngài cần Frère nào giúp Ngài và giúp Cộng Đoàn thì Ngài năn nỉ như xin Frère ấy giúp đỡ Ngài trong trường hợp khẩn cấp nào đó thôi. Chẳng bao giờ Ngài ra mặt thúc bách chúng tôi, hoặc hách dịch đối với chúng tôi. Ngài tỏ ra như tôi tớ chúng tôi thì có."

Mỗi tuần Frère Huynh Trưởng phải nói chuyện với anh em trong cộng đoàn về một vấn đề tu đức. Frère Miguel nói chuyện với chúng tôi một cách đơn sơ và thực tế, chứ không lấy giọng giảng đạo, hoặc cao siêu, thần bí chi cả; có thể tóm lược những bài giảng của Frère Miguel trong ba điểm chính sau đây:

- a) Chúng ta cứ giữ luật dòng để xin Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta.
- b) Hãy tìm hạnh phúc và hân hoan cuộc đời bằng cách sống cộng đoàn, đấy là bí quyết sống an bình và an toàn.
- c) Luôn luôn làm việc bổn phận một cách hân hoan cho Chúa Giêsu vui lòng.

*Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta !  
Luôn Luôn !!!*

## 6-Sống bên Âu Châu.

Năm 1888 Frère Miguel được bầu làm đại diện cho các Frères của tỉnh Dòng Ecuador để dự lễ phong Chân Phước cho Đấng Lập Dòng Gioan Lasan, tại Roma. Trường hợp ấy làm cho Frère Miguel hân hoan hãnh diện: "Tôi tưởng là một người như tôi, sống ở Nam Mỹ Latin, rất xa Roma, tôi tưởng không khi nào tôi được thấy Roma, thủ đô Giáo Hội Công Giáo. Ý kiến ấy không khi nào hiện ra trong đầu óc tôi là tôi sẽ đi Roma. Nếu tôi được đi Roma thì chẳng khác gì tôi được đi lên Thiên Đàng"

Tại Roma: Frère Miguel thán phục Ý Chúa: "Kitô giáo đã chinh phục Roma. Bao nhiêu Tử Đạo! Ba trăm năm cấm đạo Chúa Giêsu mà Giáo Hội Chúa Giêsu đặt trên Đá Phêrô...vẫn tồn tại, còn Đế Quốc La Mã cứ tưởng là vững chãi muôn đời, thế mà Đế Quốc Roma đã đổ nát, chỉ còn để lại những tàn phá đánh dấu sức yếu hèn của con người đối với thời gian và chỉ còn là tro tàn, để cho muôn dân thấy mà thương tiếc...và để cho lịch sử xét đoán là hư không...chỉ Giáo Hội Chúa Kitô mới có hứa hẹn được bền vững muôn đời: Các cửa hỏa ngục chẳng lay chuyển nổi Giáo Hội của Chúa Giêsu."

Năm 1905 Frère Miguel được Bề Trên Tổng Quyền mời qua Âu Châu làm một việc quan trọng. Dòng Lasan mở rộng trên đất Tây Ban Nha, và trên các nước Nam Mỹ Latinh. Dòng Lasan cần có nhiều sách bằng tiếng Tây Ban Nha để cho trường Lasan ở những nơi ấy có mà dùng trong lớp dạy học trò. Việc soạn sách học bằng tiếng Tây Ban Nha là cấp bách. Frère Miguel qua Âu Châu làm việc ấy. Trong tâm tình đối với quê hương, Frère Miguel không muốn từ biệt Ecuador. Nhưng vì vâng lời, Frère lên đường đi Âu Châu và không hẹn ngày về, để Chúa Quan Phòng sắp đặt cho Frère: "Tôi rất buồn vì phải lìa xa quê hương và các anh em trong cộng đoàn và học sinh của tôi. Nhưng tôi tự an ủi bằng cách suy nghĩ rằng: Chúa sai tôi đi...thì tôi vâng lời và lên đường từ biệt Quê Hương yêu quý."

Đến Âu Châu, Frère Miguel cư ngụ tại Paris vài tháng: "Tôi có một phòng riêng dành cho tôi, một số sách, và nhà nguyện bên cạnh phòng tôi." Sau một thời gian, Frère Miguel được lệnh di chuyển đến Lembecq, gần thủ đô Brussels nước Bỉ. Ở đây mùa đông thì thật lạnh lẽo và ẩm ướt, không hợp cho Frère Miguel, một người quen nắng ấm, Ecuador luôn có mặt trời ấm áp.

Sức khỏe của Frère Miguel bắt đầu suy yếu và ra hiệu báo nguy đến nơi. Mặc dù yếu đau, Frère Miguel chịu khó dịch sách từ Pháp văn ra tiếng Tây Ban Nha. Và luôn luôn tỏ vẻ an vui. Frère Miguel còn viết những hàng chữ đầy giọng thi thơ: "Sau mùa đông"

*" Khen thiên nhiên sống lại với xuân sang,  
Ca ngợi cây cối trở về tươi tốt,  
hoa lá nở cùng đường phố, bao phủ núi đồi ...  
Mùa xuân đem lại sức sống  
và niềm vui tuổi trẻ,  
mùa xuân đến với chim ca, hoa nở, gió mát  
Cám ơn Thiên Chúa ban mùa xuân  
cho muôn loài hớn hở tái sinh."*



Tâm hồn Frère Miguel vẫn tốt tươi, hỉ hoan, tuy thân xác Frère Miguel thì đang trên đường suy yếu. Mặc dù đau ốm, Frère Miguel vẫn tươi khuôn mặt, vẫn còn nụ cười trên môi.

Năm 1908, Frère Miguel được thuyền chuyển lần này qua Tây Ban Nha, để nhờ khí hậu gần biển Địa Trung Hải (Mediterranée) ấm áp dễ chịu, và nhờ vậy mà Frère Miguel vẫn có

thể tiếp tục viết sách như Frère đã bắt đầu ở Paris và Lembecq. Đồng thời Frère Miguel vì thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, Frère có thể dạy cho những Frères trẻ chuẩn bị đi làm việc tại các vùng nói tiếng Tây Ban Nha: Những Frères trẻ ấy nói tiếng Pháp nhưng không biết tiếng Tây Ban Nha.

Frère Miguel được bề trên xếp đặt chỗ ở tại Premia de Mar. Một làng nhỏ bé, gần thành Barcelona. "Đây là chỗ tôi đang ở, - Frère Miguel viết thư cho bạn bè ở Ecuador- : ở một góc nhỏ bé của Đất Tây Ban Nha là Mẫu Quốc của Ecuador cũng như của các Nước Nam Mỹ Latinh, trong một ngôi nhà xinh xắn. Biển Địa Trung Hải không xa đây là mấy."

Những tháng năm ở đây là những năm tháng ngày giờ bận rộn nhất đời Frère Miguel. Frère đã viết soạn xong năm cuốn sách, kể cả một cuốn Lịch Sử Giáo Hội, một cuốn lịch sử nước Ecuador và một bộ sách văn chương Tây Ban Nha. Không quên nhắc công việc dạy những frères trẻ tuổi học tiếng Tây Ban Nha.

Đến đây chúng ta mới thấy bàn tay của Chúa Quan Phòng kêu gọi Bé Francisco Febres Corero nhập dòng Lasan mặc dù cha mẹ bà con chống đối. Chú Bé Francisco vẫn là người Chúa chọn để có ngày dạy những Frères trẻ đi làm thừa sai trên lục địa Nam Mỹ Latinh: Chúa dùng Frère Miguel dạy họ tiếng Tây Ban Nha vì họ là những người Pháp chỉ biết tiếng Pháp mà thôi.

## 7-Lìa trần: " Phải chết đi để sống lại"

Thời buổi Frère Miguel đến Tây Ban Nha xét ra không thuận lợi: đất nước đang rối loạn vì chính trị phe đảng đang tranh dành quyền cai trị đất nước. Năm 1909 kể cả làng xóm nhỏ bé Premia de Mar cũng phải chịu hậu quả của những cuộc bạo động chính trị. Nguy nhất là quân bạo động lại ghét hàng giáo phẩm và những người thuộc Giáo Hội Công Giáo. Chính lúc ấy Frère Miguel đang ở Premia de Mar để viết sách và

dạy học cho các Frères Trẻ trên đường đi làm thừa sai tại Nam Mỹ Latinh.

Để tránh tai họa, các Bề Trên đã quyết định di tản nhóm các Frères sinh viên và Frère Miguel đi về Barcelona. Từ nhà đến ven biển có tàu đang chờ, phải đi một quãng đường dài bảy cây số ngàn. Frère Miguel mang trong người Chén thánh đựng Bánh Thánh đã truyền phép (Minh Thánh Chúa Giêsu). Nên nhớ là Frère Miguel bị tật ở hai chân đi đường dài thì đau đớn lắm. Thế đấy mà Frère Miguel trên đường lánh nạn đã phải đi theo đám người lánh nạn mà không chậm trễ khi mọi người cùng đến bến tàu để được chở về Barcelona. Ở Barcelona họ tìm được nơi trú ngụ tạm tạm được an toàn tại trường học Lasan Bonanova.

Khi cuộc loạn đã yên các Frères lại trở về Premia de Mar. Nhưng Frère Miguel ngã bệnh. Chứng bệnh đã hành hạ Frère ở Paris và ở Bỉ trở lại. Lần này nặng hơn vì những ngày giờ Frère bị mệt quá sức chịu đựng vừa xảy ra ở Tây Ban Nha. Thêm vào đó những công việc cấp bách Ngài phải làm cũng làm cho tình hình bệnh trở nên nguy kịch.

Một đêm khuya năm 1910, Ngài bị sốt ho hen, khó thở, bệnh đau màng phổi trở nên nguy kịch, thời bấy giờ chứng bệnh ấy là một trong những bệnh nan y. (Double pneumonia). Thân xác Ngài yếu quá chống lại bệnh phổi không nổi. Sau ba ngày hấp hối, Frère Miguel trút linh hồn trong tay Chúa.

Lúc ấy có tất cả những Frères sinh viên của Ngài đứng xung quanh giường Frère Miguel hấp hối. Họ tiếc nuối vì sẽ mất một Thầy giỏi, thông minh và quý mến. Nhưng họ đứng đấy mà thán phục sự bình tĩnh vẽ trên gương mặt Frère

Miguel trong giờ hấp hối. Họ sẽ không bao giờ quên những giây phút cảm động và an bình, họ chứng kiến một tu sĩ Lasan trong giây phút cuối một đời hiến thánh cho Thiên Chúa Ba Ngôi.

*Vâng lời cho đến chết,  
và chết tại chốn xa quê hương,  
đang lúc làm việc hăng say cho thế hệ đến sau,  
chuẩn bị họ làm sứ mạng giáo dục tuổi trẻ.*

Tin buồn Frère Miguel qua đời bay đến Ecuador, gây thương tiếc cho mọi người đã quen biết Frère Miguel. Một thành viên trong Hàn Lâm Viện tuyên bố: "Sự ra đi của Frère Miguel là một mất mát lớn lao cho Nhà Dòng Lasan, cho quê hương Ecuador, cho giới trí thức Châu Mỹ Latin, cho Tây Ban Nha mà Ngài đã là một giáo sư phong phú văn chương chữ nghĩa." Ngày Frère Miguel qua đời đã được định là một ngày tang chế toàn quốc.



Năm 1936 trong thời Cách Mạng loạn lạc tại Tây Ban Nha, để tránh bị thiêu hủy, thi hài của Frère Miguel được chuyển về Ecuador bởi các viên chức của sứ quán nhà nước Ecuador đảm trách.

Hài cốt của Frère Miguel được tiếp rước long trọng với những lễ nghi có những giới trí thức, những thành viên hàn lâm viện, chính phủ, quân nhân, và hàng giáo phẩm tham gia những lễ nghi tiếp rước thi hài của Frère Miguel trở về nước.

Một ngôi mộ đã được xây cất tại một nhà của các Frères gọi là "La Magdalena" tại Thủ Đô Quito. Dân chúng Ecuador khởi sự tôn kính hài cốt của Frère Miguel được chôn cất ở đấy. Và tiếng tăm nhân đức của một đời hiến thánh của Frère Miguel được đồn đãi thật xa. Càng ngày càng lan rộng chuẩn bị cho ngày Giáo Hội chính thức nhìn nhận nhân đức và thánh thiện của một

đời hiến thánh và tận tụy làm tròn sứ mạng giáo dục tuổi trẻ của Frère Miguel.

Hài nhi tàng tật sơ sinh nằm trong nôi năm 1854 đã bị kể như một sự mất mát cho gia đình Febres Cordero... nay đã trở nên ngôi sao sáng chói cho toàn quốc gia Ecuador, cho hoàn cầu, và cho Giáo Hội.

Giáo Hội đã nhìn nhận Frère Miguel là một vị anh hùng trên đường nhân đức, trong đời hiến thánh cho Thiên Chúa Ba Ngôi trong Dòng Lasan, và đã công khai phong chức Thánh cho Frère Miguel được đặt trên bàn thờ để giáo dân cầu khẩn và tôn kính mãi mãi cho đến tận thế, ngày 21 tháng 10 năm 1984.

### Frère Kế

viết theo những tài liệu lịch sử của Frère Lawrence O'Toole, F.S.C.



## TIẾNG GỌI LASAN "Chìa Khóa Nước Trời"

Vào khoảng đầu tháng 9, khi giới trẻ công giáo Việt Nam San Jose, cùng các nữ tu La San và các Frère La San dưới sự hướng dẫn của Frère Phong đang chuẩn bị giúp đem các em nhỏ Việt Nam về với cội nguồn qua lớp Giáo lý Việt Ngữ mỗi tuần thứ bảy ngăn ngủi, thì cũng là lúc mà mọi người bàng hoàng trước sự ra đi vĩnh viễn một cách bất ngờ của Frère Giuse Nguyễn Văn Hiệp. Một sự ra đi để lại bao nỗi buồn thương tiếc một người thầy, một người bạn, một người anh em của giới trẻ và dòng La San, nhưng đó cũng là niềm vinh dự và hạnh phúc cho Frère Hiệp đã được Chúa gọi về. Đồng cảm với sự mất mát của những người khi người thân yêu đã ra đi vĩnh viễn, tôi cũng thấy một cảm giác buồn vẫn vương trong tôi.

Bởi vì mỗi ngày, chạy đua với thời gian, từ sáng sớm tôi đến hăng đi làm, tan sở ra vội vàng ăn gì cho qua buổi cơm chiều để đến trường học, tới tối khuya mới về đến nhà, cho nên, ngày cuối tuần là lúc tôi được hưởng những giây phút "thần tiên" nhất. Vì tôi được nghỉ ngơi, đi chơi, hẹn hò cùng bè bạn... cho thoả những ngày bận rộn trong tuần.

Năm học 97- 98 trước đó, tôi cũng đến tham gia dạy giáo lý việt ngữ tại trường giáo lý việt ngữ La San. Lúc đó vì còn tiếc rẻ cho những ngày cuối tuần, những ngày "thần tiên" quý báu nên tôi chỉ xin làm phụ giảng để có thể "trốn dạy". Tuy xúc động trước cảnh bao nhiêu anh chị em trẻ đã hy sinh thời giờ riêng của họ để

đến với các em, nhưng tôi đã bị cuộc sống làm cho tôi không còn ngày thứ bảy cho các em nữa. Tôi cũng không được biết nhiều về Frère Hiệp lắm. Tôi chỉ gặp Frère trong vài lần sinh hoạt giới trẻ ở Nguyễn Đường La San với cây đàn ghi ta và biết được tài vẽ của Frère qua những bức tranh trang trí của Thầy.

Gần đến ngày khai giảng của năm học 98 - 99, để chia trường chia lớp cho giáo lý viên các trường, tôi cũng còn phân vân không biết có nên tham dự buổi họp dưới sự hướng dẫn của Frère Phong không. Lúc đó, xe tôi bị chết máy nên tôi đành phải đi nhờ xe của các chị trong dòng La san vì nhà dòng rất gần nhà tôi. Tôi cũng theo các chị đến tham dự buổi họp sau Thánh Lễ Chúa Nhật ngày hôm đó. Một lần nữa, tên của Frère Hiệp được nhắc lên trong những cuộc nói chuyện của Giáo Lý Viên các trường, họ bàn về cái chết của Frère Hiệp, bàn về đại tang của thầy, và họ ca ngợi sự hy sinh của thầy cho giới trẻ. Có lẽ đã không có gì thay đổi cuộc sống của tôi nếu tôi không tham gia buổi họp này.

Hôm đó, Frère Phong đã nhắc lại bài giảng của Cha Thư trong thánh lễ đại tang cho Frère Hiệp. Cha đã kể chuyện một thầy tu dòng trước khi chết, đã xin những người anh em của mình đem đến cho thầy chìa khóa nước trời. Ai cũng tưởng cuốn kinh thánh, tràng hạt, ảnh Chúa và các thánh hoặc như thánh giá là chìa khóa mà thầy muốn. Nhưng tất cả đều không phải là chiếc chìa khóa mà ngài cần

đến ngoại trừ cây kim may đơn sơ nhỏ bé đã từng gắn bó trong cuộc sống phục vụ anh em khi thầy còn sống... Tương tự như Frère Hiệp: biết bao điều tốt lành mà thầy đã giúp đem các em học sinh đến với Chúa giúp chúng có lòng tin vào cuộc sống để trở thành một người công dân hữu ích, một người tin hữu gương mẫu. Và có lẽ những việc thầy làm khi còn sống dù là việc to, việc nhỏ để giúp những người xung quanh, hay là những cử chỉ đơn sơ hòa nhã mà thầy đã dành cho anh chị em trong những ngày thầy còn sinh hoạt chung, và tấm lòng thương trẻ của thầy chính lại là chiếc chìa khóa mà Chúa đã hân hoan đón tiếp thầy trên Thiên quốc...

Càng nghe Frère Phong giảng về Frère Hiệp, tôi càng thấy xấu hổ khi đã khép kín mình trong vỏ sò cuộc sống riêng tư trong khi bên ngoài vỏ sò đó có bao nhiêu người đang hy sinh lợi ích cá nhân của mình để giúp người khác. Thế là tôi đi tìm chiếc chìa khóa của mình. Đối với tôi, có rất nhiều loại chìa khóa và nhiều kiểu chìa khóa. Chìa khóa đó có thể là vợ, là chồng của những người lập gia đình. Chìa khóa đó cũng là chính

con cái của bậc cha mẹ. Chìa khóa đó chính là những cư xử, những hoạt động và sự chịu đựng của bạn đối với những người xung quanh trong cuộc sống.... Lúc đó, tôi nhìn thấy biết bao nhiêu chìa khóa như tôi đang đứng giữa ngã ba đường tôi không biết chọn ngã nào. Tôi chỉ biết chạy đến Chúa và xin Ngài soi sáng cho tôi. Và sau cùng tôi đã nhìn thấy con đường tìm đến "chìa khóa" mà Chúa muốn trao cho tôi.



Sau những ngày cầu nguyện tôi đã tìm đến nhà Nữ Tu La San để xin được tìm hiểu mục đích và cuộc sống của dòng. Trong những tuần đầu ở Dòng La San, dù chưa phải là một thành sinh chính thức, nhưng tôi vẫn được các Chị đón tiếp nồng hậu và được đến ở bất cứ lúc nào. Thật may mắn cho tôi vì tôi được cơ hội sinh hoạt cùng các chị em trong nhà dòng La San để biết thêm về đời sống sinh hoạt, tâm tình và công tác mục vụ của dòng La San. Khi chung quanh tôi các Anh Chị Em La San được Chúa hiệp nhất từ những nơi khác nhau, mỗi người một cá tính, một sở thích, một tâm tư riêng, nhưng những người đó đều một mục đích đem Chúa đến cho mọi người đặc biệt các trẻ em nghèo khổ. Thật xúc động biết bao khi những con người đã thương yêu nhau, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, và cùng nâng đỡ nhau trên con đường thánh hiến. Tất nhiên, trong cuộc sống cũng có lúc buồn vui, có lúc bình an, và cũng có lúc va chạm trong sự thử thách của cuộc sống, nhưng mọi người đã thông cảm nhau vì một ý chí là cùng chung và liên kết để hiến dâng đời mình, đáp lại lời mời gọi của Ba Ngôi Thiên Chúa qua công việc giáo dục giới trẻ trong ơn gọi La San, để ngõ hầu đem họ về với Chúa và với cội nguồn trong những giờ Giáo Lý và những giờ Việt Ngữ, dạy chúng biết hai chữ "Ghi ơn" Cha Mẹ và những người xung quanh. Từ cảm xúc của tình người, từ tập thể các Anh Chị Em La San, và hơn nữa là ơn gọi của Chúa đã dành cho tôi, tôi quyết định xin được làm thành sinh của dòng.



Có phải tôi đã tự mình đến với dòng La San? Tôi nghĩ không phải tự tôi đã đến với dòng này mà chính là Chúa đã ban ơn của Ngài soi sáng cho tôi, Ngài đã gọi tôi và đã mở rộng tay đón tôi qua những cuộc sinh hoạt chung với các Anh Chị Em La San. Tôi đã được Chúa soi đường để tìm thấy cái "Chìa khóa Nước Trời" đó.

Những điều tôi chia sẻ trên, những quyết tâm và sự hân hoan hăng hái trong những ngày đầu này chừa đủ để tôi có được chiếc chìa khóa thiêng liêng này, mà tôi còn phải cầu nguyện cùng

Chúa ban cho tôi biết sống đơn sơ, khiêm nhường, bác ái và nhất là hai điều răn trọng đại "Kính Chúa và Yêu người". Tôi cũng cần các bạn giúp tôi lời cầu nguyện cho tôi cũng như các Anh Chị Em La San và các tu sĩ trên toàn thế giới trung thành với ơn gọi mà Chúa đã đặt để nơi mỗi người. Tôi cũng cầu xin Chúa ban cho mọi người biết tận dụng ơn của Ngài để mỗi người nhận ra đâu là "chìa khóa Nước Trời" của mình.

"Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,  
Giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì"

Maria Consolata

Nữ Tu La San - San Jose

Lẽ thánh LaSan, quan thầy các nhà giáo dục.



# Câu Chuyện Một Ôn Gọi

Mầm Non, LS

Câu chuyện xảy ra vào một buổi sáng đẹp trời, nắng ngà ngà êm dịu trên vùng núi tuyết trắng mênh mông. Nhìn phong cảnh hùng vĩ, thăm đọt tình trời đất, tôi bỗng nhận ra sự thanh thản vô cùng từ thâm sâu tâm hồn. Vì Chúa đã quá thương tôi, Ngài đã cho tôi chứng kiến hàng hà sa số những tuyệt tác tay Ngài tạo dựng. Những công trình vĩ đại này là những dấu chứng hùng hồn loan truyền tình yêu vô biên của Đấng mang tên là Tình Yêu. Và tôi bất chợt nhớ ra rằng đã bao lần trong cuộc đời tôi.

*Tình yêu Chúa*

*Thoa dịu tôi những lúc héo sầu*

*Bao chiều thu vắng nhuốm buồn đau*

*Thi ca Chúa ru ngọt ngào quá*

*Như giọt sương mát lúc khát lòng.*

Thế rồi, Tình Yêu đã thắp lên trong tim tôi ngọn lửa hồng nung nấu, thôi thúc tôi phải ra đi, phải lên đường với một tấm lòng hiền lành, đơn sơ để loan báo Tin Mừng, là sứ điệp yêu thương, đến cho mọi người. Tôi phải tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhận biết Thiên Chúa nơi các trẻ nhỏ để danh Chúa được rạng rỡ và Nước Chúa được lan rộng khắp nơi.

Môi trường gia đình La San và Lý tưởng giáo dục theo tinh thần Cha Gioan La San là nơi tôi sẽ cùng Anh Chị Em góp nhặt những bó hoa thiêng liêng dâng về Chúa Cha, qua Chúa Giêsu và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cùng với Anh Chị Em trong đại gia đình La San, tôi muốn góp phần nhỏ bé để làm cho những ngọn sóng công lý và hòa bình như thủy triều dâng tràn những nơi Tin Mừng và Tình Yêu hiện diện qua sự yêu thương và dạy dỗ các chi thể của Đức Giêsu Kitô là các trẻ em nghèo.

*Ôn gọi của tôi đến từ nơi nao?*

*Ôn gọi của tôi đến từ nơi Thiên Chúa Tình Yêu mà đến.*



Mặc dầu đã về hưu và cặp mắt rất yếu kém, năm nay 70 tuổi, Frère Tuân vẫn hằng say mê các lớp giáo lý tân tông, giúp các anh chị em lớn tuổi tìm ra chân lý - Một chuỗi ngày "một ngày như mọi ngày, nhưng được sống một cách không như mọi ngày..." ròng rã trong 50 năm qua...



## *hân hoan chào mừng*

*Anh Nguyễn Quốc Tuấn  
Anh Trịnh Văn Phúc  
Anh Hồ Đắc Quang  
Anh Trịnh Sâm  
Anh Lưu Văn Dậm*



*Chị Phạm Phương Thi Anh  
Chị Phạm Nguyễn Dạ Hương  
Chị Trần Liễu  
Chị Nguyễn Thị Thanh Cảnh  
Chị Nguyễn Ngân  
Chị Phạm Lệ Quyên*



# *Mã Tu La San: Lạy Chúa, con đây!!!*



Ngày đó!  
Phải, chính ngày đó...  
Chúa đã gọi con.  
Và rụt rè con khẽ đáp:  
'Lạy Chúa, con đây!'



*Từng bước chập chững,  
con đã bần khoăn, hỏi hớp  
để Chúa nắm tay con bước tới.  
25 năm trôi qua, kể từ ngày ấy...  
Còn bao lâu nữa, hờ Chúa?  
Dù bao lâu đi nữa,  
con vẫn tin chắc rằng:  
Chúa đang nắm tay con dẫn bước*



## Mừng Kim Khánh Frère Tuân

*Tuân hành thánh ý Chúa  
Frère cất bước ra đi  
Hăng say với lý tưởng  
Nhiệt thành đem yêu thương  
Đến với người ngoại giáo  
Frère tích cực loan báo  
Ơn cứu độ bình an  
Hồng ân Thiên Chúa ban  
Qua Con Một Chi Thánh  
Năm mươi năm đã qua  
Tám lòng sau như trước  
Trung thành Frère tiên bước  
Tôn thờ Chúa Ba Ngôi  
Vâng lời Ngài suốt đời  
Trong cuộc sống hiến thánh  
Nên nhân chứng tình yêu  
Làm rạng danh Thánh Chúa.*



## Mừng Ngân Khánh Frère An thương nhớ Frère Hiệp

Frère An theo Chúa đã lâu  
Tin, yêu, cậy, mến khắc sâu trí lòng  
Frère An là một thầy dòng  
Hiền lành, gương mẫu sáng trong cuộc đời  
Hai lăm năm đã qua rồi  
Anh hùng lời khấn chẳng rời khi nao  
Cảm mến ân tình trời cao  
Dâng lời cảm tạ ngàn câu ân tình.

## Mừng Ngân Khánh Sơ Tuyết

Hai lăm năm trước giờ này  
Tình yêu diệu vợ báo ngày phúc ân  
Trời reo vui, đất nhảy mừng  
Niềm vui chia sẻ chung phần hoan ca  
Ơi đáp lời mời của Cha  
Ra đi giáo dục bao là trẻ thơ  
Hôm nay ngân khánh của Ơi  
Nguyện xin Chúa xuống chan hòa ơn thiêng  
Cho Ơi mãi được trung kiên  
Trọn lời khấn hứa thiên duyên cùng Ngài  
Trăm năm bạn Chúa Ngôi Hai  
Trong đời hiến thánh cùng Ngài bước đi  
Lời Ngài luôn mãi khắc ghi  
Để tâm suy niệm thực thi mỗi ngày  
Xin cho tình mến ngất ngây  
Phủ vây bao bọc phút giây không rời  
Được ơn trông cậy chẳng ngơi  
Từ nay đến phút cuối đời cậy trông  
Niềm tin son sắt thắm nồng  
Phó thác nơi Chúa quan phòng mãi thôi  
Tri ân cảm mến Chúa Trời  
Cất lời tri ân ngợi khen danh Người.

*Mâm Non kính mừng*



## VietEducation

là mối dây liên lạc của Dòng LaSan Việt Nam với

- *Quý Thầy Cô và Đồng Sự Viên,*
- *Quý Phụ Huynh học sinh, và học sinh LaSan*
- *Quý Cựu Học Sinh và Thân Hữu*

nhằm mục đích :

- \* quảng bá và thông tin sứ mạng giáo dục của thánh LaSan và các môn đệ Ngài trong thế giới hôm nay,
- \* chia sẻ suy tư và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, mỗi tuần để giúp nhau sống đạo.
- \* trao đổi kinh nghiệm giáo dục để giúp nhau hướng dẫn con em.

Xin liên lạc :

lasanvnsj@aol.com

nutulasan@aol.com

lasankirk@aol.com



please set resolution = 1024x780 for a better view

VietEducation:

[www.saigon.com/~vietedu](http://www.saigon.com/~vietedu)  
hoặc [www.lasan.org](http://www.lasan.org)

 Tiểu sử thánh LaSan

 Sứ Mạng Giáo dục

 Suy niệm Lời Chúa

 Linh Đạo LaSan

 Tỉnh Dòng San Francisco

 Dòng Nữ Tu LaSan

 Các thánh Frères

 Download VNI fonts

 Hạnh các Frère  
VN qua đời

## VietEducation hân hoan chào đón Anh Chị Em LaSan

