

# Bản Tin LaSan

## Số Mùa Thu 2006

### Mai Thôn Ngày Mai



1. Mai Thôn trước 1975
2. Mai Thôn sau 1975
3. Mai Thôn sau biến cố 1989

4. Mai Thôn Ngày Nay
5. Mai Thôn Ngày Mai
6. “Trường La San Mai Thôn”



## **Dòng Là San Việt Nam chân thành tạ ơn**

**Quý vị Mạnh Thường Quân  
Anh Chị, Em Eụn Học Sinh  
và Thân Hữu Là San**

**đã tiếp tay ủng hộ các chương trình  
tông đồ giáo dục & xã hội  
trong nhiều năm qua.**



# LA SAN MAI THÔN

## Tỉnh dòng La San Việt Nam

Khi viếng thăm Việt Nam vào năm 1956, Sư Huynh Tổng phụ quyền Lawrence O'Tool đã tỏ ý mong muốn các Sư Huynh ở Taberd nên bước ra khỏi cổng trường để thư giãn vào những ngày cuối tuần.

Nhờ tài tháo vát của Sư Huynh Ambroise Minh, quản lý của trường Taberd, một sớ đất khoảng 12 ha tại Thạnh Mỹ Tây và cách nhà thờ Thị Nghè độ 4 km, nằm trên đường cũ (quan lộ) nối liền Sài Gòn - Thủ Đức, đã được tạo mãi vào năm 1957, dưới thời Sư Huynh giám tỉnh Cyprien và Sư Huynh hiệu trưởng Taberd Aloysius Minh.



Tiếp theo đó Sư Huynh Ambroise cho khai mương thoát nước, san lấp ao vũng, trồng trọt và thành công biến vùng đất bùn lầy nước đọng thành nhiều vườn cây ăn trái hay rau củ, trại chăn nuôi và nhà ở tạm.

Vào tháng tư năm 1963, trường Taberd chính thức nhường quyền sở hữu khu đất Mai Thôn cho tỉnh dòng. Với nhiều sáng kiến và sẵn vật liệu một phần từ việc thu gom lại trong công trình tháo gỡ và xây dựng phòng lớp tại Taberd, Sư Huynh Ambroise Minh đã hoàn thành một dãy nhà nghỉ cao ráo, sáng sủa và khá thoáng mát cho các Sư Huynh có tuổi. Dãy nhà này được khởi công vào tháng năm 1963 và hoàn tất vào tháng mười năm ấy : nhà được làm phép vào ngày 12/10/1963.

Công tác mục vụ, thiêng liêng được linh mục Đức đảm trách, quyền huynh trưởng cộng đoàn được trao vào tay Sư Huynh Louis Bonnard. Cộng đoàn Thánh Gia (Sainte Famille) có các thành viên là các Sư Huynh Joachin Hồ, Gilles de la Motte, Nicolas Duval, Philippe Minh, Dominy Paulin, Aymard Minh, Cosme Găm và Amédée Minh. Sư Huynh Ambroise là tổng quản lý.

### Năm 1964

"Một dân tộc hạnh phúc không có chuyện phải nói", đó là lời người ta thường nói với nhau.

Thế nhưng cộng đoàn Thánh Gia có nhiều điều trong năm 1964 để kể.

Trước tiên, vào ngày 19/03, cộng đoàn đã long trọng mừng lễ Vàng, năm mươi năm ngày Sư Huynh Joachin Hồ khẩn trọn đời trong đại gia đình La San. Đây là lần khẩn trọn đầu tiên trong lịch sử dòng của một Sư Huynh La San Việt Nam, sau khi đã hoàn tất kỳ tĩnh tâm dài 21 ngày tại Huế, vào tháng hai năm 1914. Kỳ cấm phòng này tụ họp 22 Sư Huynh trẻ dưới sự hướng dẫn của một linh mục dòng Tên, cha Froc, giám đốc đài thiên văn tại Thượng Hải, Trung Hoa. Vị này vài năm sau đó, cũng còn giảng phòng thêm một lần nữa tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên (?), phương pháp linh thao của thánh Y-Nhã được áp dụng tại Việt Nam cho các tu sĩ.



Chương trình của buổi lễ mang tính chất thân mật giữa các Sư Huynh với nhau gồm:

- \* Buổi sáng, thánh lễ cộng đoàn lúc 6g00 do các Sư Huynh trẻ của cộng đoàn Taberd phụ trách với những bài hát đầy tâm tình và được diễn tấu thật sốt sắng.
- \* Buổi chiều, châu thánh thể lúc 18g30 và được toàn dân Chúa trong nhà nguyện cùng hát. Sau đó Sư Huynh Joachin tiến lên lập lại lời khẩn trước Thánh Thể và cuối cùng là bài ca cảm tạ Thiên Chúa “Te Deum”.
- \* Lễ mừng được kết thúc bằng buổi dạ tiệc thân hữu có sự tham dự của gần 60 Sư Huynh của các cộng đoàn trong vùng phụ cận Sài Gòn.

Vì nhà cửa của cộng đoàn nhà hưu dưỡng nằm tại một vùng đồng quê yên tĩnh gần thành phố lớn, nên thông thường Sư Huynh giám tỉnh gửi đến cộng đoàn vài Sư Huynh sức khoẻ bị suy nhược vì công việc nặng nhọc, hay trong thời kỳ hồi phục sau những ngày bạo bệnh.

Hai kỳ tĩnh tâm năm được tổ chức tại cộng đoàn :

- \* Tĩnh tâm lần I : dành cho các 18 Sư Huynh cao tuổi gặp khó khăn trong di chuyển, được ấn định từ ngày 05 đến ngày 13 tháng tư. Là thừa nếu nói rằng cuộc tĩnh tâm này được các Sư Huynh sốt sắng và nghiêm túc tham gia hết mình.
- \* Tĩnh tâm lần II : dành cho khoảng 20 Sư Huynh sinh viên.

Trước kỳ Tĩnh tâm I, cộng đoàn Thánh Gia gồm 9 Sư Huynh, nhưng sau đó, xảy ra một số thay đổi nhân sự. Do vậy, chỉ còn 5 Sư Huynh : Bề trên Louis Bonnard, các Sư Huynh Joachin Hồ, Dominy Paulin (Pháp), Nicolas Duval, và Aymard Minh.

Sư Huynh Joachin bị rủi ro té ngã nên phải đi nằm bệnh viện Saint Paul từ ngày 15/10 đến 09/12 mới về nhà.

Sư Huynh Aymard có vẻ khoẻ hơn sau 3 tháng vào bệnh viện tâm thần Biên Hòa.

Năm 1964 kết thúc bằng việc mừng lễ vàng của Sư Huynh Nicolas, đúng vào ngày lễ thánh bổn mạng 06/12. Buổi sáng, lễ cộng đoàn vào 6g00 với ca đoàn gồm các Sư Huynh Taberd. Lúc 11g00, châu Thánh Thể và sau đó là tiệc mừng khoản đãi khoảng 30 Sư Huynh đến từ các cộng đoàn lân cận.

Năm hồng ân 1964 kết thúc trong niềm vui. Tạ ơn Thiên Chúa. Deo gratias !

## Năm 1965

Trong những ngày đầu năm mới, cộng đoàn Thánh Gia khởi sự với 05 thành viên đều có tuổi hoặc mang bệnh ít nhiều : Sư Huynh bề trên Louis Bonnard, các Sư Huynh Joachin Hồ, Nicolas Duval, Dominy Paulin và Aymard Minh.

Sư Huynh Ambroise vẫn là thầy tổng quản lý vừa của Taberd vừa của Mai Thôn. Vì thế Sư Huynh buộc phải đi đi lại lại giữa 2 cộng đoàn này mỗi ngày 2 lần : thật là gò bó và nhất là khá cực nhọc. Mọi người phải kinh ngạc vì sức chịu đựng của Sư Huynh.

Sau khi bị tai nạn té gãy xương, Sư Huynh Joachin Hồ mất một thời gian khá lâu, 4 hay 5 tháng gì đó, để hồi phục được phần nào. Gân chân của Sư Huynh bị thu ngắn lại chừng 1-2 phân nên trong khi đi chuyển, Sư Huynh đi có vẻ khập khểnh.

Sh Aymard, sau hai lần phải vào bệnh viện tâm thần trên Biên Hòa, trông có vẻ khá nhiều theo từng ngày. Cuối cùng Sư Huynh cũng có thể tham dự các giờ kinh nguyện chung với cộng đoàn. Nhận thấy mình đạt được nhiều tiến bộ, nên vào đầu tháng 10, Sư Huynh xin Bề trên cả được đổi đến trường La San Mù đường Hiền Vương.

Về tình trạng sức khỏe của Sư Huynh Dominy thì rất đáng thương tâm. Trong một thời gian dài, Sư Huynh tuy nói lảm nhảm nhưng sức khỏe vẫn tốt, đi vòng vòng quanh nhà luôn. Bỗng vào tháng tám, tháng chín, sức khỏe của Sư Huynh xuống thấp trông thấy và cuối cùng, bộ phận tiêu hóa của Sư Huynh không còn hoạt động được nữa. Sư Huynh giám tỉnh quyết định đưa Sư Huynh vào nhà thương Biên Hòa vào ngày 07/10. Hơn 10 ngày sau, ngày 19/10 Sư Huynh tạ thế và hôm sau được đưa về chôn cất tại đất thánh Chí Hòa. Thiên Chúa đã thương Sư Huynh nhiều và đã giải thoát Sư Huynh khỏi tình trạng bệnh tình đáng thương hại. Sư Huynh được rất nhiều người biết tiếng và nể trọng. Sư Huynh cũng đã đóng góp thật nhiều công sức cho tỉnh dòng Việt Nam trong suốt 46 năm trời. Xin Thiên Chúa đoái thương linh hồn nhiệt thành của Sư Huynh!



Cộng đoàn Thánh Gia cũng có nhiều lễ lạc trong nội bộ, ví dụ như lễ Vàng (50 năm) khấn trọn của Sư Huynh Louis Bonnard vào ngày 21/03. Buổi lễ diễn ra trong vòng thân ái và đơn sơ như theo thông lệ nơi nhà dòng La San.

Kỳ tĩnh tâm năm được diễn ra cũng đơn sơ, lại nữa số người tham dự rất khiêm tốn. Kỳ tĩnh tâm này được đặt dưới sự hướng dẫn và giảng phòng của cha Phao-lô Mười, tuyên úy kỳ cựu của Taberd, luôn luôn hăng say và nhiệt thành với các Sư Huynh. Kỳ tĩnh tâm kéo dài đúng 8 ngày trọn theo luật định.

Vào tháng giữa năm, tại cộng đoàn cũng có vài thay đổi. Nhà dòng họp chung lại học viện đại học do Sư Huynh Camille làm bề trên và 7 Sư Huynh sinh viên. Cụ thể là hiện nay cộng đoàn Thánh Gia bao gồm 11 Sư Huynh trong đó kể luôn 03 Sư Huynh cao niên.



Nhờ sự cố gắng của các Sư Huynh sinh viên, các nghi lễ diễn ra tại nhà nguyện thêm khởi sắc với những bài thánh ca thánh thiện và du dương. Và cũng nhờ thế mà vào đêm Giáng Sinh, cộng đoàn có được một buổi canh thức thật đạo đức.

Năm 1965 kết thúc tốt đẹp với nhiều hồng ân. Dep gratias !

### Năm 1968



*Tháng hai* 1968. Biến cố trọng đại : Việt Cộng tấn công Sài Gòn. Khu trại Mai Thôn không tránh khỏi vạ lây. Dân chúng chạy loạn đổ xô đến rất đông. Thầy phó kiêm tổng quản lý Ambroise cùng các Sư Huynh sinh viên cố tìm trăm phương ngàn kế để nuôi ăn cả trăm người dân này. Tuy thế quân đội Cộng Hòa không biết vì lý do gì đã pháo kích vào khuôn viên nhà dòng : Nhiều đạn pháo rơi trúng chuồng heo và giết chết một số con vật vô tội đáng thương này ! Các Sư Huynh cao tuổi di tản khỏi nhà và sang Taberd tìm chỗ trú an toàn hơn. Cầu Thị Nghè bị giật mình sập. Thế là mọi liên lạc với trang trại Mai Thôn được thực hiện bằng ghe xuống. Do vậy việc cung cấp thực phẩm cho người và súc vật tại đây thêm nhiều khó khăn. Thế là các Sư Huynh sinh viên phải lui về Taberd luôn. May thay, nhờ vậy mà các Sư Huynh này nhận được nhiều kết quả thật tốt trong các kỳ thi.

*Tháng bảy* 68. Cộng đoàn có một huynh trưởng mới : Sư Huynh George Olympius, cựu tổng giám tỉnh của Canada và có ý đi truyền giáo khi bắt đầu có tuổi. Các Sư Huynh sinh viên vẫn tiếp tục trú chân tại Taberd, và bám trụ tại Mai Thôn chỉ còn là các Sư Huynh nhà hưu mà thôi. Do vậy Sư Huynh phó huynh trưởng Ambroise được giao trách nhiệm lo cho tất cả các Sư Huynh hiện diện tại trang trại Mai Thôn.

*Tháng mười một* 68. Sư Huynh Ambroise lên đường sang Nhật để nghiên cứu phương pháp khoa học chăn nuôi gia cầm : Sư Huynh đã khởi đầu xây dựng chuồng trại nuôi gà tại Mai Thôn rồi. Chắc chắn lúc trở về Sư Huynh sẽ mang theo nhiều kinh nghiệm và sáng kiến của quốc ngoại và đem áp dụng vào công nghiệp nuôi gà tại quê nhà. Mong thay !

Tu bổ và cải tạo nhà cửa : Bên trên dãy nhà bếp, người ta xây cho các Sư Huynh khoảng 10 phòng với sân thượng phía trước, thoáng mát rộng rãi.

Các Sư Huynh Hiếu Liên, Thiện Hưởng, Armand Hoàng và Épiphané Quang, sau khi đã hoàn thành việc học và đoạt được văn bằng cử nhân cách rất xứng đáng, đã rời cộng đoàn Thánh Gia để trở lại công tác tại các cộng đoàn. Sh Stéphane được may mắn sang Bỉ trong một năm để tiếp tục theo học về huấn giáo.

### Năm 1969

*Ngày 01/01* : Sư Huynh phó bề trên Ambroise được chỉ định làm bề trên cộng đoàn Thánh Gia.

Ngày 09/02 : Như các năm trước, một bữa cơm tất niên Việt Nam được dọn ra để chiêu đãi hai đức tổng giám mục Sài Gòn, các cha tuyên úy và các bề trên của tất cả các trường La San tại vùng Sài Gòn.

Ngày 14/02 : Các bề trên thượng cấp của các dòng nữ hoạt động tông đồ tại Việt Nam họp mặt tại Mai Thôn dưới sự chủ tọa của đức tổng giám mục Bình. Trước đó, ngài cử hành thánh lễ trong nhà nguyện của cộng đoàn và ban huấn từ.

Ngày 25/02 : Vị đại diện tông tòa của Vatican tại Việt Nam, đức giám mục Palmas, thăm viếng trang trại Mai Thôn và dùng cơm trưa cùng hai thư ký của ngài chung với cộng đoàn. Ngài khuyên bề trên nhà nên gửi sang Vatican một bản báo cáo về các hoạt động của các Sư Huynh tại cộng đoàn và ngài sẽ hỗ trợ cho nhằm đạt được từ bên Tòa Thánh một sự giúp đỡ tài chánh cần thiết để thực hiện các dự tính La San mà ngài thấy rất tâm đắc.

Hiện giờ Mai Thôn bao gồm nhiều trại nuôi heo gà, một trường tiểu học miễn phí, một cơ xưởng thêu may dành cho các thiếu nữ quanh vùng.

Ngày 29/03 : Một nhóm trí thức phần lớn là cựu học sinh Taberd và Bình Linh dưới sự hướng dẫn của cha An đồng Phan sinh – chính ngài cũng là một cựu học sinh La San - đã đến Mai Thôn để tham dự kỳ tĩnh tâm mùa Phục Sinh. Thánh lễ, chịu lễ và hội họp về Công giáo tiến hành.



Trong năm nay, bề trên đã xây xong một ngôi nhà lớn hai tầng, dùng để phục vụ các buổi hội họp, các khóa tĩnh tâm, các buổi diễn thuyết dành cho các Sư Huynh, các cựu học sinh, những người trẻ ...

Ngày 16/03 : Nhân dịp đức giám mục Palmas, đại diện tông tòa, được nâng lên hàng khâm sứ tại Bogota, xứ Colombia, bề trên Ambroise tổ chức một bữa tiệc để từ giã ngài và cũng thừa dịp này, bề trên cảm ơn về sự can thiệp hữu hiệu của ngài đã giúp cho Mai Thôn nhận được sự giúp đỡ tài chính từ Roma cho các sinh hoạt xã hội của cộng đoàn.

Tháng bảy. Một khóa mục vụ dành cho các Sư Huynh hiệu trưởng dưới sự điều hành của Sư Huynh tổng giám tỉnh Georges Olympius, được khai mạc tại La San Mai Thôn từ ngày 01/07 đến cuối tháng.

Ngày 15/07 : Sau kỳ tĩnh tâm năm tại Mossard Thủ Đức, một số Sư Huynh có tuổi đã được gửi về cộng đoàn Thánh Gia để nghỉ hưu hoặc để tiếp tục công tác :

Sh Georges Vinh, 82 tuổi, từ Nha Trang

Sh Hilaire Nam, 78 tuổi, từ Mỹ Tho

Sh Norbert, từ Ban Mê Thuột, vẫn còn sức khỏe và sẽ giúp đỡ bề trên khai thác trang trại.

Sh Léonard, từ Đà Lạt, nhận quyền điều khiển trường La San bình dân Mai Thôn.

Ngày 24/07 : Sư Huynh tổng phụ quyền Lawrence O'Tool đến để chủ tọa Công hội tỉnh, khóa hai. Công hội này sẽ bắt đầu làm việc vào đầu tháng tám.

## Phụ Chú

Mai Thôn là tên các Sư Huynh đặt cho "lãnh địa" nằm trong vùng phụ cận Sài Gòn, một ốc đảo được nối với đất liền nhờ một cây cầu bắc qua sông Sài Gòn. Hòn đảo này thuộc ấp Bình Quới, "Tổng" Thạnh Mỹ, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định.

Lãnh địa hay đúng hơn trang trại được Sư Huynh Maximin (Joseph Văn Khôi) đặt tên là Mai Thôn. Lúc ấy Sư Huynh phụ trách Hiệp Hội Thánh Mẫu của trường Taberd. Theo Sư Huynh, Mai là hoa Mai, loại hoa có cánh vàng rực rỡ và nở rộ khi Xuân về, tượng trưng cho lễ hội, cho vận hội mới. Nó cũng gợi nhớ đến Đức Ma-ria.

Lãnh địa 12 mẫu này là sở hữu của một Pháp kiều, nhưng vì nó nằm trong vùng bất an nên vào những năm 55/56, Pháp kiều ấy đã nhượng lại cho các Sư Huynh (với giá hữu nghị ?) để có thể tạo nên một công trình gì đó cho các học sinh Taberd. Những công tác san lấp được tiến hành vào năm 1957 vì phần lớn đất ở đây thuộc vùng đầm lầy (ấy là chưa kể nó nằm trong vị trí đào khoét của sông Sài Gòn). Đầu tiên người ta dựng lên một căn nhà bằng cây, chung quanh trồng cây ăn trái. Sư Huynh Ambroise là thầy quản lý của Taberd nên thường xuyên đến đây trông nom các công việc hầu mang chút nguồn lợi cây trái về cho nhà trường.

Chúng ta cũng biết rằng vùng Thanh Đa vào thời này là một vùng đầm lầy âm u và được chọn làm nơi có thể tạm gọi là chiến khu của du kích cận Sài Gòn. Lúc đầu lực lượng cách mạng không nói gì, chỉ quan sát thôi, nhưng về sau, khi Sư Huynh Ambroise nhận được sự giúp đỡ của các phụ huynh học sinh Taberd để tiến hành việc rải đá con lộ và trồng các cột điện ven đường để đưa điện về nông trại, thì lực lượng cách mạng liên tiếp gửi thư đe dọa vì cho rằng làm vậy là gây nguy hiểm cho lực lượng. Tuy nhiên Sư Huynh vẫn giữ lập trường và cố gắng dùng lòng nhân từ, xử sự và đối đãi tử tế cũng như hết lòng giúp đỡ cụ thể các gia đình nghèo túng chung quanh (trong đó phần lớn là gia đình của lực lượng), nên cuối cùng mọi sự cũng lắng dịu dù rằng Sư Huynh vẫn bị cho người theo dõi rất cẩn mật.

Năm 1964, với phép của sư huynh giám tỉnh, Sư Huynh Ambroise đã cho xây cất 3 khu nhà lớn để làm nơi hưu dưỡng cho các Sư Huynh có tuổi. Công trình xây dựng này được tiến hành bằng cách tận dụng các vật liệu được thu hồi từ việc phá bỏ các ngôi nhà cũ tại Taberd (để xây thêm các phòng lớp mới).



Dịp Tết Mậu Thân (1968) bộ đội bất ngờ tổng tấn công hơn 40 thành phố và thị trấn trên toàn miền Nam. Bán đảo Thanh Đa được chính quyền Cộng Hòa tuyên bố là vùng oanh kích tự do. Thế là hàng trăm dân chúng đã đến nương nhờ trang trại Mai Thôn hầu kiếm được chỗ an toàn cho tánh mạng.

Sư Huynh Ambroise phải trở tài tháo vát để nuôi dưỡng miễn phí tất cả những người này trong vòng hơn một tháng trời ! Chính nhờ những thái độ thân thiện bất vụ lợi này mà vào năm 1975, khi chính quyền Cách Mạng đến, Mai Thôn vẫn được bình an. Các sư huynh được tôn trọng tuy diện tích trang trại có bị mất đi hơn phân nửa. Vào năm 1992, trong dịp an táng Sư Huynh Ambroise, chính quyền địa phương đã tuyên dương công trạng về nghĩa cử 1968 này của Sư Huynh.



# MAI THÔN NGÀY NAY 1975-2002

Già cõi rồi vẫn sinh hoa kết quả  
Tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn (Tv)



Sau biến cố 75, cùng chung số phận với đồng bào miền Nam Việt Nam, các Sư Huynh già trẻ ít nhiều bị giao động có lúc đến khủng hoảng tinh thần, nhất là sau khi Tỉnh Dòng bị ép buộc phải “dâng hiến” tất cả các cơ sở giáo dục cho chính quyền mới.

Các Sư Huynh cao niên từ khắp miền Nam Việt Nam, đa số tập trung về Mai Thôn - trên 30 Sư Huynh, hoặc nhập vào các cộng đoàn vùng Saigon như Taberd, Đức Minh, Hiền Vương, Mossard Thủ Đức.

Trong một buổi họp “hội đồng cố vấn mở rộng” sáng ngày 5/5/75, khi đề cập đến việc “chăm sóc” các Sư Huynh cao niên ở Mai Thôn cũng như ở các cộng đoàn, một Sư Huynh trẻ khảng khái nhưng cảm xúc lên tiếng: “chúng con, đàn em, hoàn toàn ghi ơn quý vị đàn anh, và nhất quyết làm hết mọi chuyện để chăm sóc quý vị đàn anh như những người cha, ông nội, ông ngoại của chúng con...”

Trong vòng gần 20 năm, các Sư Huynh hầu như bị “cô lập” với thế giới bên ngoài. Các vị đàn anh lần lượt âm thầm “ra đi”. Nhiều vị đã có thể sống với đàn em, con cháu tới 100 tuổi hay hơn nữa, như ông nội Paul Bường “bị bắt cóc” từ Huế vào Mai Thôn. Mỗi lần gặp ông nội, lúc đó đã hơn 99 tuổi, câu hỏi đầu tiên luôn luôn là : “chừng mô về lại trường Pellerin?”, và câu trả lời - luôn luôn nghẹn ngào trong nước mắt, là “gần rồi, ôn nội! Ôn nội cố gắng lên hí!”

“Gần rồi!”... và ông nội đã ra đi, còn thiếu vài ngày nữa là đầy 100 tuổi.

Sư Huynh Đặng Văn Hình là con người năng động và luôn luôn đổi mới.

Ngoài việc chăm sóc người ốm đau, SH cũng quan tâm đến tinh thần và thể xác cho người những người còn sức đi lại được sống trong một bầu khí thoải mái, thanh thản, giúp cầu nguyện.

Mảnh vườn rau muống được biến thành núi Đức Mẹ. Ban đầu chỉ đặt một tượng Đức Mẹ cao chừng 8 tấc, sau đó Đức Mẹ “lớn dần lên” và nay đã cao hơn hai thước! Hùng vĩ vươn lên giữa bầu trời Thanh Đa. Bức tượng Đức Mẹ ban ơn này được các Dì Nữ Tử Bác ái thuộc cộng đoàn MAI HOÀ trao tặng.

Cách nhà Hưu dưỡng độ 500 thước, nơi an nghỉ của các SH qua đời từ sau tháng 4/75. Ngày nay không còn là một nghĩa trang bùn sinh, lầy lội vào mùa nước lên, nhưng đã được chỉnh trang đẹp không khác gì một công viên.

Hằng năm, đến đầu tháng 11, thay vì các Freres và ACE LaSan đến "Đất Thánh Tây" thăm viếng và đọc kinh cho các vị đàn anh đi trước hoặc cho thầy cũ, Tỉnh Dòng đã dời mộ các Freres về Mai Thôn để Anh Em thực hiện lời khấn "cùng chung và liên kết", dù còn sống hay đã qua đời.



Một công trình liên quan đến người quá cố không kém phần vĩ đại vừa được khánh thành vào ngày 29/06/2002: nhà tưởng niệm các SH có công xây dựng Tỉnh Dòng La San VN từ năm 1866.

Tất cả các SH đã đặt chân đến VN và đã qua đời đều có tên nơi đài tưởng niệm. Các SH qua đời có hài cốt tại VN một ngày kia cũng sẽ an nghỉ nơi đây.

Một công trình dành cho người sống cũng dần dần thành hình: khu vực tĩnh tâm, sinh hoạt cho giới trẻ và các đoàn thể hay cá nhân, được xây dựng trên mảnh đất xưa kia là ruộng, sau đó lên bờ

trồng dừa và bây giờ là nơi dành cho những người muốn tìm sự yên tĩnh để hướng lòng lên cùng Chúa. Nơi đây có những nhà chòi, có 16 chặng đàn thánh giá, có ao hồ cá lượn tung tăng, có vườn cây bóng mát, có cả nhà bếp và trong tương lai sẽ có phòng ngủ cho những ai muốn một mình với Chúa dài ngày.

Giáo dân láng giềng ngày nay không còn lạ gì với nhà nguyện Hưu Dưỡng Mai Thôn, nên đi lễ ngày một đông. Vì vậy, nhà nguyện trở nên quá nhỏ bé, nhất là vào những ngày Chúa Nhật và dịp lễ lớn. Một công trình đang dở dang: tu bổ, nơi rộng hai bên nhà nguyện. Việc sửa sang này làm tăng kích thước nhà nguyện gấp đôi. Nhà nguyện sẽ được sử dụng, phục vụ nhu cầu thiêng liêng cho giáo dân vùng Thanh Đa.

## Vài Chi tiết về biến cố Mai Thôn năm 1989.

Nhà Mai Thôn đã từng được sử dụng làm nhà hưu dưỡng cho các sư huynh lớn tuổi, rồi làm nơi ăn ở học tập cho các sư huynh trẻ cần tu nghiệp hay theo học tại đại học Sài Gòn, rồi trở lại đơn thuần là nhà hưu dưỡng, rồi lại được biến thành học viện ...

Trước năm 1995, Mai Thôn bao gồm ba (3) dãy nhà :

1. Dãy thứ nhất hai tầng, nằm dọc theo sông Sài Gòn, và gồm các phòng của các sư huynh hưu dưỡng.
2. Dãy thứ hai cũng hai tầng, có thêm một tầng ở hai đầu nhà, hơi nằm sâu phía trong (30 m) và gồm nhà nguyện, phòng khách, phòng họp, nhà ăn ...
3. Dãy thứ ba một lầu, nằm thẳng góc với dãy thứ hai, gồm nhà bếp, nhà kho, phòng ở cho Sư Huynh quản lý, máy móc, xe cộ ...

6 Sư Huynh trú ngụ trong dãy nhà thứ nhất; 9 Sư Huynh chia nhau ở hai dãy còn lại.

Thứ tư 24 tháng 5 năm 1989, có người phát hiện ra những đường nứt ở trên sàn nhà. Các Sư Huynh được báo cáo đưa ý kiến là thôi hãy đợi quyết định của Sư Huynh giám tỉnh (Lucien Hoàng Gia Quảng) vì ngày hôm sau Sư Huynh sẽ đến chủ trì kỳ tĩnh tâm tháng.



Nhưng than ôi ! Ngay đêm hôm đó, đêm định mệnh 24 rạng 25 tháng 5, tai họa đã đổ ập xuống trên cộng đoàn các Sư Huynh.

Nửa đêm, có lẽ tiếp theo tiếng tàu chạy ngang qua trên dòng sông rộng chằng (?), người ta nghe những tiếng gầm gừ như tiếng sấm vang lên từ xa, đoạn một tiếng nổ gãy ầm. Trong dãy nhà thứ hai, một Sư Huynh lớn tuổi nhưng còn lực lưỡng, Sư Huynh Honorat, bật đèn lên : kinh ngạc tột cùng vì cả dãy nhà thứ nhất đã biến mất ! Nhà cửa không còn, cây cối xung quanh cũng không còn. Sư Huynh

báo động, có người gọi điện cho chính quyền địa phương, cho sở cứu hỏa...

Mọi cố gắng đều tỏ ra vô hiệu. Cả một khu đất đã chạy chùi xuống sông, mang theo cây cối và dãy nhà dài khoảng 20 m. Một Sư Huynh trẻ, Sư Huynh Pierre Long, bỗng thấy có cái gì đó đang ngo ngoàng trong làn sóng gần bờ sông, dưới ánh trăng mờ nhạt. Sư Huynh Long nhảy ào xuống và kéo lên được Sư Huynh Augustin Ấc, 71 tuổi. Đây là nạn nhân duy nhất (trong 6 người) được cứu thoát.

Ngay ngày hôm ấy và các ngày sau đó, xác 5 Sư Huynh bị kẹt trong ngôi nhà chìm dưới sông, lần lượt được đưa lên. Tai nạn này đã làm rúng động dân chúng (dù phương tiện truyền thông còn hạn chế), và tạo nên một luồng dư luận thông cảm sâu sắc đối với các Sư Huynh. Rất đông dân chúng đã đến viếng thăm và đưa đám 5 Sư Huynh Chrysologue - Amédée - Médard - Léonard - Samuel gặp nạn !



## Nguyên do tai nạn.

Trước 1975, bờ sông nơi đây được bảo vệ kỹ bằng công trình che chắn, một loại bờ đê bằng đá xanh Biên Hòa, và những đê chắn sóng de ra sông cùng những căn nhà sàn để hứng gió. Thường xuyên có người đi kiểm tra nhà và đê, và mỗi năm các Sư Huynh đều cho người sửa chữa, đắp vá xi-măng những nơi nứt nẻ.

Nhưng sau năm 1975, do đê chắn sóng bị xà lan nhà nước va phải vỡ toang và vì không chi phí sửa chữa (kinh tế đất nước và của nhà dòng quá yếu) nên nước xâm nhập, đào khoét bờ sông, nền nhà. Và đến một lúc nào đó, chỉ cần một chấn động nhỏ nào đó, cả vùng đất trên có ngôi nhà trượt ùm xuống giòng sông!

Sau tai họa này, các Sư Huynh đã tìm cách củng cố bờ sông với những cọc gỗ, nhưng ai cũng biết rằng đấy chỉ là giải pháp tạm bợ nhất thời để phần nào cứu vãn và kéo dài tuổi thọ của dãy nhà thứ hai.

Ban cố vấn tỉnh dòng Sài Gòn cũng vừa đồng ý tìm nguồn tài trợ để tiến hành việc xây dựng dọc theo đường xuyên trung tâm bán đảo, một khu nhà bảo đảm hơn cho các Sư Huynh nhà hưu và đồng thời những phòng ốc cho các hoạt động của các nhóm trẻ : huấn luyện đời tu, sinh hoạt nhóm, học hỏi giáo lý, tĩnh tâm, suy tư ... Dự án này cũng phù hợp với đường hướng của Tổng Công Hội mong muốn rằng các Sư Huynh có tuổi được tiếp tục sống giữa sự kính trọng và những chăm sóc thân tình của giới trẻ vì họ đáng được hưởng ân huệ này từ nhà Dòng.



# MAI THÔN HÔM NAY VÀ NGÀY MAI

Sau biến cố 1989, Bề trên giám tỉnh và hội đồng cố vấn, cũng như tất cả Anh Em già trẻ, đã nhiều lần mong ước xây một ngôi nhà mới sâu vào trong đất liền, để vừa có nơi tôn thờ Vua cả trời đất, vừa có nơi an dưỡng cho các vị đàn anh đã "bỏ hết mọi sự mà theo Thầy chí thánh" để "sống trọn đời cho, vì, và với tuổi trẻ".

Mô Hình đã có. Mộng Ước đã nhiều.  
NHƯNG... bao giờ mới đủ khả năng thực hiện?

Ngôi nhà thờ - tuy nhỏ bé nhưng luôn luôn sinh động vang tiếng cầu kinh trầm ấm của các vị đàn anh còn sống sót, hòa điệu với nhịp sống chan chứa niềm vui mừng và hy vọng của nhiều thế hệ đàn em - cũng gần bờ sông, xem ra không còn an toàn...

Trong vài năm sau đây, có nhiều "tin đồn" không mấy sáng sủa cho sự an tâm của các vị đàn anh trong nhà hưu dưỡng.

Hội đồng cố vấn quyết tâm tìm mọi phương án khả dĩ tận dụng những gì đang có = "dời" toàn bộ ngôi nhà gần bờ sông, gồm cả nhà thờ với gần 10 phòng ngủ trên lầu hai đến nơi an toàn hơn!

Nói chơi hay nói giỡn ? - Hãy đến mà xem!



Ban thiết kế cho biết tốn phí di chuyển toàn bộ ngôi nhà, trên đoạn đường dài 150 mét, khoảng 50k. Tuy nhiên nếu xây mới một ngôi nhà như vậy, không dưới 200k!

Sau nhiều ngày tháng "đẩy/kéo" ngôi nhà di chuyển từng centimét một, cuối cùng ngôi nhà cũng đã đến nơi "an nghỉ". Và ngày 15 tháng 8 năm 2006, tất cả Anh Chị Em La San vùng Saigon đến tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Mẹ Maria cùng thánh La San và các Thánh&Chân phước Đàn Anh, tại ngôi nhà thờ vừa hoàn chỉnh cuộc lưu hành gian truân...



Trước 1975, mỗi cơ sở giáo dục của La San đều có ít nhất là một sân bóng rổ và bóng chuyền. Một vài trường như Bình Linh, Mossard, Cần Thơ, v.v... còn có thêm sân bóng tròn - sau này gọi là bóng đá, hoặc hồ bơi thích hợp cho các bộ môn thể thao, thể dục.

một đội bóng tròn - La San Mossard  
trước 1975



hồ tắm tại trường La San Mossard  
biến thành ... (?) sau 1975



dãy sân bóng rổ tại trường La San Taberd  
trước 1975

Sau 1975, trường ốc không còn thì nói gì đến các phương tiện thể dục thể thao ?

Riêng cơ sở Mai Thôn, tuy nguyên thủy là “trang trại”, nghĩa là vùng đất sản xuất nông nghiệp, nhưng vì sát bờ sông nên có những phương tiện thể dục thể thao trên nước như bơi lội tắm sông, chèo thuyền, v.v...

Sau 1975, trang trại gần 12 mẫu tây bị “người ta” xâm chiếm, “cắm dùi”. Thậm chí vào đầu năm 1978, trong chương trình “càn quét các dòng tu... phản động” tại Thủ Đức, toàn bộ cơ sở La San Mossard bị tịch thu đã đành, riêng cơ sở APHV thay vì bị tịch thu lại “được trao đổi” bằng một khoảng đất khác, mà oái oăm thay, mảnh đất đó lại là của La San Mai Thôn!

Và cứ “cắm dùi, trao đổi” dài dài như vậy, cho nên mãi đến cuối thập niên 90, các Sư Huynh đành dè sẻn bóp bụng hơn để xây một bức tường ngăn lại phần đất “hy vọng” còn lại của nhà dòng : vồn vện trên dưới 2 mẫu tây!

- Khi nào “người ta” sẽ trả lại ?
- “Gần rồi ôn nội! Ôn nội cố gắng ‘chờ đợi’ hì!”

*“Thay vì ngôi đố mà nguyên rửa bóng tối,  
Hãy trời dậy khêu sáng ngọn đèn lên!”*



Bầu không khí tương đối “dễ thở” hơn đôi chút cho Anh Chị Em La San tại Việt Nam - kể từ ngày “ba chìm bảy nổi chín cái long đong” đó, Mai Thôn là nơi được Anh Chị Em và Thân Hữu La San trong và nhất là ngoài nước chú tâm đặc biệt.

Nói cho ngay, ngoài lòng tri ân cảm mến các vị đàn Anh đã tận tụy hy sinh suốt đời cho giới trẻ Việt nam, cho dân tộc Việt Nam nói chung, về mọi phương diện giáo dục lẫn xã hội, và trong bất kỳ hoàn cảnh lịch sử chính trị nào của đất nước, quý vị Mạnh Thường Quân, Anh Chị Em cựu học sinh và Thân Hữu La San còn nung nấu và mong ước “Thắp Sáng Mãi Ngọn Đốc Giáo Dục La San Trên Quê Hương” - Ngọn Đốc đã đem lại cho dân tộc Việt nhiều hoa quả tốt lành, trải qua bao nhiêu thế hệ... trong hơn 140 năm qua.

Và nhìn kỹ lại, chỉ còn Mai Thôn là mảnh đất duy nhất “còn lại” của La San tại vùng Saigon và phụ cận, dù cho mảnh đất đó đã bị “cắm dùi, trao đổi”, đã bị chia năm sẻ bảy, chỉ còn lại trên dưới hai mẫu tây.

Khoảng giữa thập niên 90, với tài trợ đầy thiện cảm của Anh Chị Em và Thân Hữu La San trong cũng như ngoài nước, khuôn mặt Mai Thôn được dần dần trang điểm tươi sáng hơn.



Để khởi sự cho một chương trình “**Mai Thôn Ngày Mai**”, nhóm cựu Đệ Tử Lasan Mossard đã huy động Anh Chị Em tặng giới trẻ Việt Nam vùng Saigon một sân bóng rổ theo tinh thần “một tinh thần minh mẫn trong một thân xác cường tráng”.

Sân bóng rổ đã được khai trương tại Mai Thôn ngày 24 tháng 7 năm 2006 bằng một cuộc đấu giao hữu giữa “đội tuyển Lasan hải ngoại” với “đội tuyển Lasan trong nước”, do Sư Huynh giám tỉnh Tân thầy bóng giao hữu.



### ***Khu Vực Tĩnh Tâm***

Chương trình kế tiếp là thành lập một khu vực yên tĩnh để giới trẻ có thể trầm tư suy nghĩ, một mình hay đoàn thể, dưới sự hướng dẫn của một vị đàn anh.

Nhiều “căn nhà chòi” sẽ được xây dựng trong khu vực “rừng cây bóng mát”, bên cạnh “Đài Tưởng Niệm”.

Cá nhân hoặc đoàn thể có thể trú ngụ qua đêm (hay nhiều đêm) trong khung cảnh yên tĩnh để cầu nguyện, suy tư...



### **Dự Án “Trường La San Mai Thôn”**

Phải chăng “giờ đã đến” để Anh Chị Em La San nghĩ tới việc xây dựng một ngôi trường La San “chính hiệu” tại Mai Thôn ?

Như trên đã đề cập đến việc cơ sở Mai Thôn đã bị “cắm dùi”, “trao đổi”, hiện nay chỉ còn khoảng trên dưới hai mẫu tây, và có thể nói Mai Thôn là mảnh đất duy nhất còn lại của La San trong vùng Saigon. Theo dự án “Mai Thôn Hôm Nay và Ngày Mai”, một ngôi trường trung tiểu học La San ngay trong khuôn viên còn lại của Mai Thôn vẫn còn chỗ đứng.



Mô hình đã có  
Mộng ước đã nhiều

Liệu sự thao thức mong ước đó của các vị đàn anh, của anh chị em cựu học & học sinh và thân hữu La San có thể thành hiện thực ?







Hơn 30 năm qua, “Ngọn Đuốc Giáo Dục La San” vẫn còn được thấp sáng trong lòng các Anh Em già trẻ, trong lòng các anh chị em cựu học sinh, trong lòng các thân hữu Lasan.

“Ngọn Đuốc Giáo Dục La San” đó được hiện thực qua những chương trình giáo dục trong bối cảnh thích hợp với hoàn cảnh chính trị xã hội kể từ sau biến cố 75, và dưới những dạng thức “tuỳ cơ ứng biến” hầu đáp ứng nhu cầu cụ thể của giới trẻ, nhất là giới trẻ nghèo về mọi phương diện.

Sau đây là vài hình ảnh về các chương trình giáo dục & xã hội mà Anh Chị Em Lasan trong nước đã thực hiện được, với sự tiếp tay nồng hậu và tích cực yểm trợ của Anh Chị Em Lasan hải ngoại.



**Trung Tâm Dạy Nghề “Liên San”** tại vùng hẻo lánh tỉnh Đồng Tháp, thị xã Cao Lãnh, và được cấp giấy phép ngày 14 tháng 11 năm 2002.

chương trình gồm có :

- may công nghệ
- điện nhà
- lắp ráp máy
- sửa chữa xe 2 bánh
- lắp ráp máy vi tính
- sử dụng máy vi tính





Sư Huynh giám tỉnh chào mừng  
Anh Chị Em Lasan trong và ngoài nước  
nhân ngày khánh thành  
Trung Tâm Dạy Nghề La San Đức Minh

- \* đã hoạt động từ đầu thập niên 90,
- \* được cấp giấy phép ngày 12 tháng 4 năm 2005,
- \* “công khai” khánh thành ngày 2 tháng 7 năm 2005.



- Chương trình gồm có :
1. sửa chữa xe 2 bánh:  
honda, yamaha, v.v...
  2. xưởng động cơ nổ
  3. kỹ nghệ đồ gỗ
  4. lớp hoa đất sét
  5. lắp ráp và sử dụng vi tính
  6. đặc biệt từ năm 2005-2006:  
Quản Lý Hội Dòng







## Trung Tâm Cai & Hậu Cai - Xuân Lộc

- \* Sư Huynh Tổng Quyền đặt viên đá đầu tiên ngày 30/1/2003
- \* thay đổi địa chỉ xây dựng 3 lần
- \* cuối cùng hoàn tất tại Xuân Lộc,
- \* khởi sự đón nhận học viên tháng 11 năm 2005
- \* chính thức khánh thành ngày 15 tháng 8 năm 2006.



Sư Huynh Jean Ba, huynh trưởng cộng đoàn, treo thập giá trên tường với tâm tình phó thác việc tông đồ giáo dục & xã hội “Cai & Hậu Cai” cho Đấng hằng “làm mưa rơi trên người lành cũng như kẻ dữ” ngày 2 tháng 7 năm 2005



Thánh lễ Khánh Thành & Tạ Ơn và phó thác cơ sở cùng nhân viên & học viên dưới cánh tay từ mẫu của Mẹ Maria, cầu nguyện cho quý vị Mạnh Thường Quân, các Ân Nhân, cựu học và thân hữu La San đã nhiệt tình tiếp ứng cho sự hoàn thành trung tâm đặc biệt này, ngày 15 tháng 8 năm 2006.





### Lớp Tình Thương

Khởi công từ một nhà chòi, xung quanh là đường đất sinh lầy, gom tụ gần 20 em lang thang đường phố...



Từ những em bé suốt ngày rong chơi ngoài đường... đến những em “hăng hái giơ tay”, tranh nhau đòi trả lời các câu hỏi của thầy cô



Lớp học TÌNH THƯƠNG  
khai giảng ngày 01/08/2000  
tại Phường Tân Hưng Q.7 Saigon



Chưa biết gì  
nhưng vẫn hăng hái giơ tay !!



Nhờ nỗ lực phi thường của Anh Chị Em Lasan trong nước, với sự ủng hộ đầy “Tình Thương” của Anh Chị Em Lasan hải ngoại, của những Mạnh Thường Quân mà “tay trái không biết việc tay phải làm”, các Lớp Tình Thương phát triển tốt đẹp và mang lại rất nhiều lợi ích cho các em.

Tổng số lên đến hơn 200 em được dịp cấp sách tập, bút viết đến trường.



## Trường Yaly - Kontum

### *Tông đồ giáo dục ưu tiên đặc biệt cho Người Thượng.*

Ngày khai giảng đầu tiên :  
vốn vẹn chỉ có một (1) em lớp Một !  
Chỉ hai (2) ngày sau, con số các em lên đến 5.



Theo quyết định của hội đồng cố vấn mở rộng, huynh trưởng cộng đoàn gấp rút lên chuẩn bị ngày khai giảng.

**5-9-2005**

Tiếng trống khai trường vang lên trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Một sự kiện hi hữu : đây là trường tiểu học dân lập đầu tiên được mở của trên Tây Nguyên.



Trường học hai buổi, có bán trú ăn trưa, ngủ trưa.

Học phí chính thức: 50 000 đ / tháng.  
Học phí học thêm: 25 000 đ / tháng.  
Tiền ăn bán trú: 100 000 đ / tháng.



và sau hai tuần, con số lên đến 50



Một trong những trở ngại lớn đối với các em Thượng : ở xa mái trường đến trên 15 cây số... Anh Chị Em Lasan đang "tìm cách" tậu một chiếc xe 15 chỗ để đưa/đón các em.



Tại vài địa phương đều có một trung tâm lớn/nhỏ giúp thanh thiếu niên địa phương học chữ, học nghề tương ứng với khả năng cung cấp vật liệu/phương tiện dạy nghề hiện có.

### **Cộng Đoàn Kontum**



Nhu cầu thì nhiều nhưng phương tiện cung ứng quả là giới hạn!

### **Cộng Đoàn DakMill**





## Cộng Đoàn Cambodia

Tính đến năm 2006, Anh Chị Em La San đã có mặt tại Cambodia đúng 100 năm. Trong khoảng thời gian này, Anh Chị Em đã phải “tạm” vắng mặt vì một biến cố chính trị quá tàn khốc vào đầu thập niên 70.

Ngày 6 tháng 1 năm 2006, Anh Chị Em La San quyết tâm “cùng chung và liên kết” trở lại xứ Chùa Tháp để chia sẻ nỗi niềm của trẻ em kém may mắn : Cộng Đoàn Cambodia được khánh thành và khai trương bởi một lớp Anh văn cho vài bạn trẻ ở Pnompenh.



Anh Hiệp, huynh trưởng cộng đoàn,  
đóng bản hiệu : “Cộng Đoàn La San”

*“... Ở đất Campuchia rất thiếu linh mục vì vậy Cha chính và Cha phó (người Ấn Độ) phải làm lễ trong 13 họ đạo. Cha bảo : ngày mai sẽ có người ở Cherây Thum họ đạo Bình Di đến rước cô về đó dạy. Nhưng 7 giờ sáng hôm sau Cha lại nói : khoan đi, cô ở lại đây, dạy giúp mấy đứa nhỏ làm bánh, nấu ăn và xử hội cửm dùm tôi một, hai tháng. Nhưng tôi dạy được 3 tuần thì họ đạo Bình Di thúc hối Cha phải đưa cô giáo xuống vì đã ngày 17-10-05 rồi mà chưa mở lớp được ; nước ở đây đã rút cạn rồi, sợ không kịp chương trình dạy.”*



*“... Họ đạo Bình Di có 394 nóc nhà và 1112 giáo dân gồm người Việt và người Việt có vợ hoặc chồng Campuchia. Trên 600 người mù chữ, khoảng 200 người đọc được 10 mẫu tự A, B, C... 182 người thuộc hết 29 mẫu tự A, B, C ; 50 người học hết lớp 1 ngày trước, 18 người học hết lớp 2, 10 người hết lớp 3, 15 người hết lớp 4, 8 người hết lớp 5. Còn lại khoảng 24 em con gia đình khá giả có đủ điều kiện cho các em qua Việt Nam học. Từ nhà thờ Cherây Thum đến đồn biên phòng để qua biên giới là 1800m ; qua đồn 400m nữa tới 1 con sông, qua sông mỗi lượt 2000đ là đất Việt Nam. Nơi đây gọi là làng Long Bình. Từ Long Bình đi Châu Đốc (An Giang) hơn 1 giờ (xe đò 16 chỗ ngồi).”*

***GV Võ thị Ngọc Vân***  
***Cherây Thum Campuchia***



## Công tác xã hội

Anh Chị Em La San trong nước phối hợp với Anh Chị Em La San hải ngoại cứu trợ các vùng gặp chuyện chẳng may, như thiên tai lụt lội, trường ốc & lớp học hư hại, mất mùa nặng nề, v.v... hoặc những người cần được giúp đỡ đặc biệt.

Cụ già : xin cảm ơn anh chị - thật là quý hoá!

AC thiên nguyên : dạ không có chi

xin kính chúc ông cụ Mùa Giáng Sinh An Lành!

Cụ già : xin cảm ơn anh chị.

Xin nói thiệt : qua tuy rất cần món quà này để sinh sống, nhưng qua biết cách đây khá xa, có một gia đình còn cần hơn, nên qua xin phép được biếu lại món quà này cho gia đình đó...

AC thiên nguyên : [rưng rưng nước mắt...]

nói không nên lời...]

Thật là... “lá nát đùm lá nát hơn”



Phở anh chị em LS giúp đỡ, bị người đó  
điều trị một lần một, nay được 1 năm.  
Sau khi mổ, thì em có vết sẹo, nhưng sau 3  
tháng thì sẹo bớt dần. Rất, rất cảm ơn anh  
chị như xưa. Sau đó, em tiếp tục đi học  
và học giỏi. Hai vợ chồng vì lo lắng. Hằng  
tháng, em vẫn Saigon đi bán ở Hố Dơi,  
được bán là số một số 2, khi nào em  
đi về và mang. Cảm ơn quý vị ân nhân  
đã giúp đỡ cho em.  
TM. Gia đình F. 10/05



các em Thiện, Trực, Phúc, Nguyên,  
Khánh, Thảo, v.v... đã được mổ tim,  
nay vui sống với gia đình





Các em mồ côi, mù, què... vui sướng được Anh Chị Em Lasan viếng thăm

Các em bé bị nhiễm HIV từ lúc mới sinh cảm thấy được ấm lòng an ủi vì vẫn có người đã, đang và sẽ đến viếng thăm và chia sẻ tình người...



các em bé mang bệnh ung thư máu, chẳng còn biết sống được bao lâu... mong ước được vài bữa cơm ngon miệng, vài ca nước ngọt cho đã khát... là mãn nguyện rồi!

Một người mẹ thốt lên trong nghẹn ngào nước mắt :  
***“chẳng thà nó chết! chứ bao lâu nó còn thoi thóp,  
con không muốn thấy nó đau khổ vì đói ăn, khát nước...”***

# Quỹ Yểm Trợ Giáo Dục cấp học bổng 2005-2006

		Thu	Chi
31/03/2005	Tồn quỹ 2004-2005	\$9,351.00	
24/07/2006	QYTGD 2005-2006	\$1,000.00	
Cấp I (\$40 x 2)			\$ 80
Cấp II (\$50 x 6)			\$300
Cấp III (\$60 x 5)			\$300
Tập vở cho học sinh nghèo			\$300
	<b>Tổng cộng</b>	<b>\$10,351.00</b>	<b>\$980</b>
	<b><u>Còn Lại</u></b>	<b><u>\$ 9,371.00</u></b>	

Tp. HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2006

Sư Huynh Francois Trần Văn Ảnh

PHIẾU BẢO ĐIỂM  
HỌC AT 14 CẢ NĂM - NĂM HỌC 2005 - 2006  
Học sinh: Trần Đình Nghĩa Lớp: 12A15

Môn	M	KT	KTĐ	KTĐ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
Văn	4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Ng	4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Math	4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Sci	4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Trên	4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
LE	4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Art	4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
PE	4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Điểm Trung bình học kỳ					7.5	8.2	8.1													
Xếp loại học kỳ					Khá	Khá	Khá													
Xếp loại học năm					Đ	Đ	Đ													
Xếp hạng					1	1	1													

Điểm thi cuối năm: **BỔ TIẾN TIỀN**  
Số Thi ngày: 12/12/04  
Giáo viên chủ nhiệm:

Kính thưa quý Thầy!

Con xin chân thành cảm ơn quý Thầy đã giúp con có một năm học đầy đủ và tốt đẹp. Con xin cảm ơn quý Thầy đã giúp con có một năm học đầy đủ và tốt đẹp.

Con xin chân thành cảm ơn.

Trần Đình Nghĩa

KÍNH GỬI DÒNG ANSAM VIỆT NAM.

Con tên: Dương Thị Mộng Đẹp, học lớp: 7<sup>16</sup>

tại trường: Trung học cơ sở Bình Đức

Con xin cảm ơn quý Ông đã giúp cho con có thể đi học

Con hứa sẽ cố học giỏi để nhờ phụ công ơn giúp đỡ của quý Ông

Con xin chân thành cảm ơn.

Bình Đức ngày 1 tháng 6 năm 2006

Đẹp

Dương Thị Mộng Đẹp





Bình Đức - 10 - 7 - 2006  
 Kính gửi Quý Ông và Bà !  
 Con tên là Thi Tuyết Phương, học sinh  
 lớp 8<sup>1</sup> năm học 2005 - 2006.  
 Con xin chân thành cảm ơn Quý  
 Ông và Bà đã tài trợ học phí giúp  
 con trong năm học vừa qua.  
 Con xin hứa sẽ cố gắng học hành  
 tiến bộ hơn đi, không phụ lòng Ông Bà.  
 Cuối thư con nguyện xin Thiên Chúa  
 ban cho Quý Ông và Bà được dài lâu  
 sức khỏe.  
 Con xin chân thành biết ơn  
 và kính  
 Lê Thị Tuyết Phương

An Khánh 19-6-2006

Kính thưa các vị ân nhân.

Kính thưa các vị ân nhân con là Ngô Lê Kiều Thiên. Dưới các vị ân nhân  
 giúp đỡ vượt qua khó khăn. Đầu thư, con xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến  
 các vị ân nhân và gia đình. Con rất vui khi báo tin này cho các vị ân nhân  
 biết. Đó là sức khỏe của con đã ổn định hẳn và có thể phụ giúp cha mẹ làm  
 những công việc trong gia đình để cha mẹ ít vất vả hơn. Hiện nay, con đã  
 học xong chương trình lớp 7. Cuối kỳ học tập của con đã làm cho gia  
 đình rất hạnh phúc. Và con đang luyện thi để chuẩn bị thi tuyển vào  
 lớp 8. Khi bước vào mái nhà cấp ba con sẽ cố gắng học tập thật  
 tốt để không phụ lòng mong mỏi của các vị ân nhân. Cuối thư, con  
 xin chúc các vị ân nhân có sức khỏe thật dồi dào, luôn có  
 được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

con

*Thiên*

Ngô Lê Kiều Thiên



Em Thiên đã được mổ tim, hoàn toàn bình  
 phục và nay được tiếp tục cấp học bổng cho  
 đến hết năm trung học

Các chương trình đã và đang ít nhiều được thực hiện - cũng như các dự án sinh hoạt tông đồ giáo dục & xã hội trong tương lai gần/xa - của Anh Chị Em La San tại Việt Nam, chỉ có thể thành hiện thực là nhờ sự tiếp tay nồng hậu và đùm bọc tình Lasan của Anh Chị Em và Thân Hữu La San trong và ngoài nước :

Yểm Trợ Giáo Dục Năm học 2006-2007			ngày	số tiền	H.Bổng	Yaly	T. Thg	NTrg	XLoc	ĐMinh	TNong	AFVN	MT
THLS.	Vũ Văn	Xán	CA	03-May-06	50	x							
TTLS.	Đường Văn	Vanessa	CA	05-May-06	35	5	5	5	5	5	5		
THLS.	Nguyễn Duy	Nghi	CA	06-May-06	40							HL	
TA/	Trần Hồng	Chương	CA	09-May-06	300							200	100
TTLS.	Cao	Kim	CA	09-May-06	50								Cambo
TA/75.	DDS. Phan H.	Phước	CA	11-May-06	300	x							
TTLS.	N. Phương & Nguyễn	Tài	CA	12-May-06	10		x						
THLS.	Thu Trang & Thanh	Liêm	CA	12-May-06	200	100	100						
TTLS.	Danielle N-D	Châu	CA	15-May-06	200	50	50	50			50		
THLS.	Amy Thanh & Lê	Paul	CA	15-May-06	150	50	100						
THLS.	Nguyễn T. Kim	Hòa	CA	15-May-06	100							x	
THLS.	Nguyễn Hải & Bùi	Sinh	CA	15-May-06	50							x	
THLS.	Dương Thiên	Lương	CA	15-May-06	100	50	50						
TTLS.	Nguyễn	Hoàng	CA	16-May-06	30				x				
THLS.	Victoria & Nguyễn T.	Thảo	CA	18-May-06	100							x	
THLS.	Đức Hòa & Thanh	Patricia	CA	18-May-06	100							x	
TTLS.	Đặng T. Trung	Trực	CA	20-May-06	100	x							
THLS.	T. Matthew & Quỳnh	Trang	PA	20-May-06	100							x	
TTLS.	Nguyễn Mạnh	Đức	CA	21-May-06	50		x						
THLS.	Pavy Lưu	Thu	CA	22-May-06	50							x	
BS.	Nguyễn H. Anh & O.	Liệu	CA	23-May-06	100	x							
THLS.	Vũ Xuân Đạt & Đoàn	Hà	CA	24-May-06	200	x							
THLS.	N.Hương & Nguyễn	Can	CA	24-May-06	100	x							
THLS.	BS. Hoàng Duy	Hiếu	CA	24-May-06	500							x	
THLS.	Hồ N. Nguyễn &	Hoa	CA	25-May-06	45	15	15				15		
CV/48.	Luke Lê	Sinh	MD	26-May-06	200					100	100		
THLS.	Phục Quốc & Bích	Liên	CA	31-May-06	200							x	
LS/65.	Kim Yến & Bảo	Tăng	CA	06-Jun-06	300		x						
LS/75.	Michel Trung	Quân	CA	10-Jun-06	100				x				
CV/75.	Robert Trần Xuân	Quốc	CA	11-Jun-06	3000							x	
THLS.	Peter Hiền & Kim	Chi	CA	11-Jun-06	100	50	50						
TA/71.	Nguyễn Mạnh	Thắng	ONT	15-Jun-06	50							x	
TA/65.	Lê Văn	Tối	TX	27-Jun-06	100						x		
TTLS.	Bích Loan & Đình	Sơn	CA	02-Jul-06	50		x						
TTLS.	Nguyễn Thị	Phép	CT	13-Jul-06	50							x	
CV/75.	Hoàng Thái	Sơn	CA	01-Aug-06	200	x	x						
THLS.	ÔB. T. Tho & Công	Phạm	IL	03-Aug-06	100							HL	
THLS.	Nguyễn Duy	Nghi	CA	12-Aug-06	40							HL	
TA/75.	Frank & Marianne	Quốc	CA	12-Aug-06	600							x	
Legio	Marie Cộng Đoàn	SdBack	CA	05-Sep-06	200							x	
ÔB.	Phan Hữu	Phùng	CA	05-Sep-06	61							x	
THLS.	Nguyễn Thị	Phúc	CA	05-Sep-06	20							x	
GĐ.	Nguyễn Hiền	Vinh	CA	05-Sep-06	150							x	
THLS.	Nguyễn Thị	Hiền	CA	05-Sep-06	30							x	
THLS.	Hien & Cecile	Tu	CA	15-Sep-06	300		100					200	Duc

Một nhóm thân hữu La San

\* *tại San Jose*

\* *tại Okland*

đã tổ chức gây quỹ “**Cho Em Một Nụ Cười**”  
để góp phần tiếp tay với Anh Chị Em La San tại Việt  
Nam trong các sinh hoạt tông đồ giáo dục & xã hội.



Đoàn **Măng-Việt Thánh Giuse** tại New Orleans cũng biết hy sinh vài cây kẹo, vài cúp kem thơm mát, để chia sẻ với các bạn cùng lứa tuổi ở Việt Nam

**Lớp 5** trường Summer School 2006 tại Nguyễn Đường La San dành dụm từng cây “cà-rem” thơm mát, từng “món quà lưu niệm” để chia sẻ với các bạn cùng lứa tuổi ở quê nhà



**và nhiều vị mạnh thường quân,  
nhiều vị ân nhân ẩn danh,  
nhiều cựu học sinh và thân hữu La San**

*“tay trái không biết việc tay phải làm”*

**Xin Chân Thành Cảm Ơn!**



# Dòng La San

## Hội Tương Trợ Thiêng Liêng

Theo Sắc chỉ Exponendum Nobis của Đức Thánh Cha Piô IX, ngày 27-2-1887,

và Sắc chỉ Expositum Nobis của Đức Thánh Cha Lêô XIII, ngày 8-3-1881

Dòng La San được phép thông chia ơn ích thiêng liêng của Dòng cho tất cả các hội viên của **Hội Tương Trợ Thiêng Liêng** do Dòng điều khiển. Hội này đã hoạt động nhiều năm qua trong các tỉnh dòng La San Pháp, Mỹ, Úc và được nhiệt liệt hưởng ứng.

Hoạt động chính của Hội Tương Trợ Thiêng Liêng là xin lễ và cầu nguyện cho các hội viên - còn sống cũng như đã qua đời.

\* Đối với các hội viên còn sống : Hội thông chia công đức thiêng liêng của Dòng trong cuộc sống thường nhật, gồm :

- thánh lễ hằng ngày của hơn 1000 cộng đoàn tu sĩ La San trong 83 quốc gia trên thế giới;
- kinh nguyện sáng - tối - giờ suy gẫm và đọc sách thiêng liêng;
- các việc tông đồ của Dòng;
- đặc biệt tràng hạt Mân Côi hằng ngày của các tu sĩ La San.

*Xâu chuỗi Mân Côi trong Dòng La San gồm sáu chục (60) - không phải chỉ năm chục (50), và chục thứ sáu để tôn kính Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội (lễ ngày 8-12 mỗi năm), với ý chỉ cầu nguyện cách riêng cho Anh Chị Em trong Dòng, cho học sinh và cựu học sinh, cho ân nhân và thân hữu, cho các hội viên Hội Tương Trợ Thiêng Liêng.*

\* Đối với các hội viên đã qua đời : Ngoài những ơn ích thiêng liêng kể trên, mỗi hội viên còn được hưởng nhờ những ơn cao cả của năm trăm (500) thánh lễ cầu hồn mỗi năm.

Mỗi khi gia nhập Hội Tương Trợ Thiêng Liêng, mỗi hội viên đương nhiên trở thành *hội viên vĩnh viễn* của Hội, sẽ nhận một Thiệp Hội Viên Vĩnh Viễn, và được ghi danh vào sổ bộ của Hội. Người còn sống có thể xin cho chính mình, hoặc cho thân nhân bạn hữu được gia nhập Hội Tương Trợ Thiêng Liêng. Riêng Hội Tương Trợ Thiêng Liêng Dòng La San - chi nhánh Nhà La San Việt Nam, San Jose, Hội sẽ gửi tiền về Việt Nam cho các linh mục già yếu và các Hội Dòng để xin lễ và đọc kinh cầu nguyện hằng ngày theo ý chỉ của các hội viên.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ :

Nhà La San Việt Nam  
1103 Maxey Court  
San Jose, CA 95132  
(408) 926-4665



Khi ghi danh xin vào Hội Tương Trợ Thiêng Liêng (xem Phiếu ghi danh đính kèm), Hội sẽ gửi đến mỗi hội viên thiệp chứng nhận là hội viên vĩnh viễn của Hội.



Vietnamese Youth & Culture Association  
Nhà LaSan Việt Nam  
1103 Maxey Court  
San Jose, CA 95132  
lasanvn@yahoo.com \* www.lasan.org

Non Profit Org.  
U.S. Postage  
PAID  
San Jose, CA.  
Permit No. 1870



- Còn nhiều, rất nhiều em bé và giới trẻ
- không được hưởng tình yêu thương đùm bọc của cha-mẹ, thầy-cô, bạn-hữu
  - không được nuôi dưỡng đầy đủ
  - không đủ phương tiện cấp sách tập đến trường

## Quý Bạn Nghĩ Sao ?

Christian Brothers  
Nhà La San Việt Nam  
1103 Maxey Court  
San Jose, CA 95132  
lasanvn@yahoo.com  
www.lasan.org

