

MỘT NGÀY ĐẾN VỚI TRẺ NGHÈO VÀ NGƯỜI NGHÈO

TẠI GIÁO XỨ SAINT MARTIN – KAMPONG SPEU

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026. Lúc 5 giờ sáng, khi cả cộng đoàn và các vị khách còn đang chìm trong giấc ngủ mơ màng, tôi cùng ông Sáu và ông Ba – cách gọi thân thương dành cho các Sư huynh (Frères) lớn tuổi – đã lặng lẽ lên đường. Chúng tôi qua sông trên chuyến phà sớm để đi thăm những mảnh đời nghèo khó, cụ thể là các em nhỏ tại vùng Treng Trengyeng Phnom Srouch Kampong Speu. Đúng 5 giờ 45 phút, khi vừa sang đến bên kia bến phà, chúng tôi đã thấy xe Cha Bunly vừa tới nơi để đón chúng tôi.

Khoảng 8:45 giờ sáng, chúng tôi đến được Giáo xứ Thánh Martin (Treng Trayeang). Không khí dịu mát và tĩnh lặng của ngày thứ Bảy đem lại cho tôi một cảm giác bình an sâu lắng. Khi xe vừa dừng bánh, Thầy Hong Leng đã đứng chờ từ lúc nào cùng người tài xế lái chiếc xe 16 chỗ chở đầy quà nghĩa tình dành cho người nghèo. Thấy xe chở quà quay đầu đi ra, bề trên hỏi tôi: "*Lại đi nữa hả?*", tôi khẽ thưa: "*Dạ...*".

Từ đây, chúng tôi phải di chuyển thêm khoảng 12 km nữa trên con đường đất và qua những vườn xoài mới đến được ngôi làng mà đoàn muốn ghé thăm. Trên suốt chặng đường đi, Thầy Hong Leng ân cần kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống mưu sinh đầy gian truân của người dân vùng này, có cả những người việt đến mướn đất trồng xoài. Họ chủ yếu là các Ki-tô hữu gốc Việt, sống bằng nghề trồng xoài. Cuộc sống cách biệt khiến giáo dân còn thưa thớt, và đời sống đức tin của họ cũng còn nhiều hạn chế, yếu mền.

Sau nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đến được ngôi làng – nơi mà chỉ vài năm trước, cứ mỗi mùa mưa tới là hoàn toàn bị cô lập với thị trấn bên ngoài do cầu sập hoặc đường ngập sâu. Hiện ra trước mắt chúng tôi là một lớp học tình thương mộc mạc rộng khoảng 30m². Lớp học được xây bao quanh bởi một bức



tường gạch mộc cao chừng một mét, phía trên quây bằng lưới B 40 thông thoáng và nhà vệ sinh không thể sử dụng vì không có cửa và không có nước cũng như không có điện. Tại gian phòng đơn sơ này, một thầy giáo già tên Thầy Vin với vóc dáng nhỏ nhắn, hằng ngày vẫn tận tụy dạy dỗ đám trẻ nhỏ.

Nơi đây được dựng nên từ những tấm lòng vàng, nổi bật là tấm biển màu xanh ghi dòng chữ tri ân các ân nhân: gia đình John & Virginia McDonogh, Nhóm (Group Dong Song) và Nhóm Koinonia. Khi chúng tôi bước vào, những ánh mắt trong veo của các em nhỏ sáng lên niềm hân hoan. Các em ngoan ngoãn đứng nghiêm trang cạnh dãy bàn ghế gỗ cũ kỹ, hai tay chắp trước ngực cúi chào theo nếp văn hóa truyền thống thật đáng yêu. Không chỉ có đám trẻ, người nghèo, gian phòng còn ấm áp hơn bởi sự hiện diện của các bà mẹ bỗng bé trẻ thơ, những cụ già đang chờ đợi để nhận những món quà từ long quảng đại.



Trong bầu khí thân thương ấy, Thầy Hong long trọng giới thiệu Cha Bunly với



bà con – người cha xứ mới sẽ ở lại đây để đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ họ trong chặng đường sắp tới. Ông Mê Phum (trưởng thôn) cũng đại diện người dân đến tham dự, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những món quà ý nghĩa từ Cha xứ và các Sư huynh trao tặng.

Sau khi hoàn tất việc phát quà, chúng tôi quay trở lại nhà xứ và được Cha Bunly đưa đi tham quan khu du lịch danh lam thắng cảnh Kirirrom. Dừng bữa trưa xong, hành trình tiếp tục đưa chúng tôi đến thăm một xóm đạo người Việt khác tại Kampong Speu. Nơi đây, cuộc sống của bà con còn muôn vàn cơ cực, họ phải sinh sống trên những mảnh đất thuê mướn, mưa thì ngập lụt, có năm phải di chuyển hai ba lần và ngay cả ngôi nhà nguyện nhỏ khoảng 24 m² cũng đi mướn. một chị giáo dân nói “Tạ ơn Chúa hàng tuần hàng tháng vẫn có các Cha đến dâng Lễ”, đây là nơi gìn giữ đức tin của chúng con. Cha Bunly hứa sẽ đi thăm từng gia đình và gửi những phần quà mà các Freres đưa tới.

Chuyến đi khép lại chúng tôi trở về nhưng đọng lại trong tôi biết bao trăm trở và tình thương mến đối với vùng đất này, sứ mạng của các Sư Huynh La San là trẻ nghèo, trẻ thiếu may mắn. Cảm ơn quý ân nhân đã rộng lượng hỗ trợ phương tiện cho các gia đình nghèo và con em họ tiếp tục được đến trường tìm đến con chữ thêm sự hiểu biết và hy vọng một ngày mai các em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn và có em sẽ có cơ hội đón nhận Tin Mừng Phúc Âm của Chúa.