

Ngày 19 tháng 3 = **LỄ KÍNH THÁNH CẢ GIUSE**



- ⇒ Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Na-than rằng: **“Hãy đi nói với Đa-vít tôi tớ Ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi; sau đó, Ta sẽ cho miêu duệ ngươi lên kế vị và Ta sẽ làm cho triều đại ngươi được vững bền.** Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại ngươi được củng cố đến muôn đời. Ta sẽ là Cha của ngươi, và ngươi sẽ là con Ta. Nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta, ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi”. (2 Sm 7:4-5a. 12-14a. 16)
- ⇒ *Anh em thân mến, không phải nhờ lễ luật mới có lời hứa ban cho Áp-ra-ham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin.* Vì thế, do đức tin, được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lễ luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Áp-ra-ham, tổ phụ của mọi người chúng ta, (như có lời chép rằng: Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc) trước mặt Thiên Chúa, Đáng ông đã tin, Đáng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế”. Vì vậy, ông đã được kẻ như sự công chính. (Rm 4:13. 16-18. 22)
- ⇒ Gia-cóp sinh Giu-se là bạn của Ma-ri-a, mẹ của Chúa Giê-su gọi là Đức Kitô. *Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Ma-ri-a đính hôn với Giu-se, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giu-se bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lừa bỏ bà cách kín đáo.* Nhưng đang khi định

tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: **“Hỡi Giu-se con vua Đa-vít, đừng ngại nhận Ma-ri-a về nhà làm bạn mình, vì Ma-ri-a mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giê-su: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”**. **Khi tỉnh dậy, Giu-se đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.** (Mt 1:16. 18-21. 24a)

Hoặc:

⇒ Hằng năm cha mẹ Chúa Giê-su có thói quen lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giê-su lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giê-ru-sa-lem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giê-su đã ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem để tìm Người.

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: **“Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”**. Người thưa với hai ông bà rằng: **“Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?”** Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Na-da-rét, và Người vâng phục hai ông bà. (Lc 2:41-51a)



+> "... Ông Giuse là người chính trực... *"Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội"*. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.

Thường thì trong suốt mùa Vọng cũng như mùa Giáng Sinh, và ngay cả trong suốt năm phụng vụ, chúng ta ít nói đến ông Giuse, "người đã đính hôn cùng Maria, là người chính trực, không muốn gây khó khăn cho Maria theo luật pháp [vì Maria đã thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần trước khi hai ông bà về ở với nhau] nên đã quyết định âm thầm từ bỏ vị hôn thê" (Mt. 1:19-20).

Nói đến Giuse, chúng ta mừng tượng một con người "câm", âm thầm, chịu đựng; và trong 4 cuốn Tin Mừng, chỉ có Matthêu và Luca với vài đoạn ngắn nhắc đến tên "Giuse" như là "người đã đính hôn cùng Maria", "người thợ mộc", "là người công chính"...

Tuy nhiên, không ai trong chúng ta nghi ngờ về vai trò tối quan trọng của Giuse trong gia đình mẫu mực Giuse-Maria-Giêsu, một gia đình sống thực và sống trọn vẹn nếp sống nguyên thủy của tạo vật mà Đấng Tạo Hóa muốn khi tạo dựng vũ trụ và loài người.

Trong bài suy niệm Lời Chúa ngày lễ mừng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng ta thấy ông Adong, nguyên tổ loài người, đã vấp phải "trái cấm", thì ông Giuse cũng phải đương đầu với "trái cấm" : ông Giuse ít nhiều bị chạm tự ái vì người vợ chưa cưới mà đã mang thai, nên "tìm cách âm thầm từ bỏ Maria vì không muốn gây khó khăn cho Maria theo luật pháp". Phản ứng trước "trái cấm" của Adong và Giuse hoàn toàn trái ngược nhau. * Phản ứng của Adong : đổ lỗi cho người vợ mà Đấng Tạo Hóa trao ban = "người đàn bà mà Chúa đặt để ở đây với tôi - bà đã cho tôi trái cây, và tôi đã ăn." (KN.

3:13)

* Phản ứng của Giuse : Không một tiếng OK hay không OK, chỉ biết = "... Khi Giuse thức giấc, **ông đã làm theo lời thiên sứ truyền bảo** và đã đón nhận Maria về nhà mình làm vợ" (Mt. 1:24).

Trong cơn buồn sầu và nghi ngờ, Giuse đã không phản ứng hành động theo tính tự nhiên của con người - không vội lên án đổ lỗi cho nhau, không vội trút cơn tức

giận chua cay vì tưởng rằng bị phản bội - trái lại Giuse chỉ biết LẮNG NGHE và THI HÀNH tiếng Chúa thì thầm chỉ bảo trong mọi hoàn cảnh.

Chúng ta không tìm được một câu nói nào của Giuse trong tất cả các sách Tin Mừng, chúng ta chỉ học biết phương thức hành động - phương thức SỐNG của Giuse trong suốt cuộc hành trình và đồng hành của Người với Maria và Giêsu ở trần gian này.

Trong cuộc sống thực tế của mỗi một người chúng ta, không ai trong chúng ta mà không gặp phải những nghịch cảnh, những "trái cấm" hầu như từng phút từng giây, từ những nghịch cảnh nhỏ nhất đến những chuyện "tày trời" tưởng như thế giới sắp sụp đổ:

- + anh/chị/em tôi "chơi gát" tôi
- + bạn bè tôi ích kỷ, khó tính
- + học trò tôi ngang ngược, lười biếng, láo xược
- + con tôi ngỗ nghịch, hỗn láo
- + người tôi yêu lừa gạt tôi, không thành thật với tôi, hình như không còn yêu thương tôi nữa
- + vợ/chồng tôi mọi ngày rất tốt, nhưng hôm nay làm sao ấy
- + đồng nghiệp của tôi "ma giáo" +
- vân vân và vân vân...



Chúng ta quên bẵng đi rằng chúng ta thường đặt căn bản cho mỗi nghi ngờ hay giận dữ trên một hiện tượng nhất thời nào đó, rồi phản ứng theo tính tự nhiên ngay tức khắc, mà chưa hay không muốn LẮNG NGHE tiếng thì thầm chỉ bảo của lương tâm, của chính Thánh Thần Thiên Chúa đã được ban cho mỗi một chúng ta.

Tâm tình LẮNG NGHE và THI HÀNH tiếng Chúa thì thầm chỉ bảo của thánh cả Giuse - và cũng là của Đức Maria và Đức Giêsu - là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống của mỗi một chúng ta. Muốn cho chính bản thân mình, cho gia đình mình được an vui hạnh phúc, thiết tưởng chỉ có một phương cách duy nhất là theo gương thánh cả Giuse, và ráp theo khuôn mẫu của thánh gia Giuse-Maria-Giêsu vậy.

Thánh LaSan xin thánh cả Giuse làm quan thầy cho Dòng, để các Frères, các thầy cô cũng như tất cả những ai được trao phó sứ mạng và nhiệm vụ giáo dục trẻ em, noi gương thánh cả Giuse yêu thương dịu dặt Đức Giêsu Hài Nhi như thế nào thì cũng yêu thương dịu dặt con em và học sinh mình như vậy.

Mỗi ngày thứ tư trong tuần, cả nhà Dòng đọc kinh sau đây để tôn kính thánh cả Giuse và cầu xin Người cho chúng ta được noi theo gương Người, SỐNG như Người.

Xin mời Anh Chị Em cùng hợp ý với Dòng LaSan, đọc kinh này mỗi ngày thứ tư.

*Lạy thánh Giuse rất trung tin,
là Đáng được Chúa chọn làm cha nuôi Người, là Đáng nâng đỡ Thánh Mẫu, là người cộng tác và trung thành trong công cuộc trọng đại của Chúa. Xin thánh cả cầu cho chúng con được ơn thi hành thánh ý Đức Chúa Cha, được âu yếm suy niệm những sự đã thực hiện nơi Đức Chúa Con, và nhờ ơn phong phú Đức Chúa Thánh Thần, chúng con giữ xác hồn thanh sạch, để xứng đáng phụng sự Chúa luôn.*

AMEN